

IN DIT NUMMER

- Een kerstboodschap van pastoor Ruben
- De kale kerstboom op het plein mag worden versierd
- Kerstsamenzang en kerstvieringen in de kerk
- De kerkbalans ligt in januari 2023 weer op de mat

KERSTBOODSCHAP

HARTELIJKE KERSTGROETEN!

De tijd van grote vreugde en blijdschap is weer gekomen. Christus is geboren! We roepen allemaal vanuit het diepste van ons hart "Gloria in Excelcis Deo!"

Deze boodschap van vreugde en dankbaarheid deel ik met u in de ware geest van deze kerstperiode. Het leven kan nog zo druk zijn en de tijden nog zo drukkend, de inflatie nog zo hoog, de Kersttijd herinnert ons er toch aan om onze hoop op de Heer niet te verliezen.

Ik ben er zeker van dat het jaar 2022 ons een nieuwe waardering voor ons dagelijks leven en nieuwe ervaringen heeft gebracht, zeker na het terugdringen van de coronapandemie. Hoewel sommigen van ons door diepe dalen zijn gegaan, door problemen met werk, financiën, gezondheid, of zelfs het verlies van dierbare naasten, zijn er toch ook zegeningen op onze weg gekomen, soms zelfs boven onze menselijke verwachtingen. Deze ervaringen geven bij ons een gevoel van ontzag en verwondering zodat we niet anders kunnen zeggen dan:
"ONZE DANK IS AAN GOD."

Trekt u alstublieft in de komende weken wat tijd uit om deze Kerst - al dan niet symbolisch voor de kerststal te zitten en te beseffen hoeveel God van u houdt. Hij houdt zoveel van u dat Hij zijn grote daad van nederigheid, namelijk zijn lijden en kruisiging, onderging zodat wij daardoor het eeuwige leven zullen ontvangen. Christus toont zijn liefde en nederigheid in elke Mis wanneer hij op ons altaar werkelijk wordt geboren om God met ons te zijn.

Tempus volat, zoals een spreekwoord in het Latijn luidt. De tijd vliegt inderdaad, het is nu al december en spoedig zullen we dit memorabele jaar afsluiten.

Laten we het beste maken van de adventsdagen die voor ons liggen zo-



dat we het huidige jaar tot het eind toe waard maken om te leven. Wijdt u aan de liefde van Jezus in de Heilige Eucharistie, om Hem goed te ontvangen en om uw liefde en tijd uit te storten over Zijn voeten. En maak het dan ook concreet door na te denken hoe u in uw eigen omgeving hulp kan bieden aan mensen die ziek zijn, honger hebben, oorlogs- of politieke vluchteling zijn, geen slaapplek hebben, geen toekomst zien. Zo kunt u juist in deze Kersttijd een weerspiegeling zijn van Zijn liefde voor u.

Het Kerstcadeau dat ik van u zou willen hebben is dat u van Hem houdt. En laat de Kerstviering van dit jaar een gelegenheid zijn voor ons om het verschil te maken, om ons te onderscheiden, dus ons leven nieuw en waardevol te maken zodat Christus' geboorte kan worden gevoeld en genoten op elk moment van ons Christelijk leven.

Ik zal graag de Mis voor u opdragen opdat u een Zalig en Gelukkig Kerstmis zult hebben.

Zalig Kerstfeest en Gods zegen voor het nieuwe jaar.

Pastoor R. M. Torres

UIT HET BESTUUR



De vergadering van het regiobestuur van 16 november 2022 wordt geopend door Saskia Bos. Zij leest een tekst "De karavaan" voor met als kernboodschap: "de wereld is in werkelijkheid niets anders dan een tijdelijke verblijfplaats voor karavanen die door de woestijn trekken. De vorst deed afstand van zijn heerschappij over mensen en werd een vorst van mensenzielen". Zo mogen wij in deze adventsperiode samen optrekken naar het hoogfeest van Kerstmis. Dat we plaats mogen maken voor velen. Namens het regiobestuur wens ik u van harte een Zalig Kerstmis toe!

ACTIE KERKBALANS 2023

Tijdens bovengenoemde vergadering heeft het regiobestuur onder meer de begroting over 2023 voor de Castricumse parochie vastgesteld. Het is voor alle locatiëpenningmeesters in de huidige onzekere omstandigheden niet eenvoudig om een realistische, liefst sluitende begroting op te stellen. Welk structureel effect heeft de coronapandemie op de inkomsten van een parochie? Het locatiëteam van Castricum voorziet voor 2023 een exploitatietekort van €101.135,-. Reden temeer om de Actie Kerkbalans 2023 van harte bij u aan te bevelen! De kerk is voor veel mensen van grote waarde. Wij vragen u om te investeren in een levende kerk, ook na corona! Wilt u ook dat de kerk kan blijven doen waar ze al eeuwenlang voor staat? Geef dan vandaag voor de kerk van morgen. Hartelijk dank voor uw bijdrage!

VOORNEMEN TOT SLUITING KERKLOCATIE REGINA CAELI

Het regiobestuur heeft in nauwe samenwerking met het locatiëteam van de parochie St. Eloy aan de bisschop het voornemen kenbaar gemaakt de kerklocatie Regina Caeli (Hilbersplein 78, Beverwijk) te gaan sluiten. Het sterk teruglopend aantal kerkbezoekers, de daarmee samenhangende forse afname van de inkomsten en een tekort aan voorangangers in onze regio zijn de belangrijkste redenen hiervoor. Dit is een ingrijpende maatregel, die met name voor de reguliere kerkangangers van de Regina Caeli zeer pijnlijk is. Gegeven de noodzaak om tot reductie van het aantal kerkgebouwen te komen, is een

dergelijk besluit helaas onontkoombaar. Op zondag 5 februari 2023 zal de laatste viering in deze locatie plaatsvinden. Uiteraard zijn de kerkangangers van Regina Caeli meer dan welkom in onze andere locaties. Wij wensen hen, net zoals dat op 15 augustus 2015 in de kerk Maria ten Hemelopneming in Bakkum het geval was, een mooie en gepaste afscheidsviering toe.

GESPREKKEN THEMAKOREN

De afgelopen weken heeft een afvaardiging van het regiobestuur gesprekken gehad met delegaties van verschillende themakoren in onze regio: themakoor Wijk aan Zee, Sound of Life (Uitgeest), Cantare (Castricum) en Staccato (Beverwijk). Doel van deze besprekingen was om in overleg met pastoor Ruben Torres en kapelaan Jaider Chantre Sánchez wederzijdse inzichten uit te wisselen en elkaars standpunten (nog) beter te begrijpen. Alle vier gesprekken waren verschillend, er zijn over en weer goede afspraken gemaakt hoe we met respect en waardering voor elkaars positie de komende jaren verder willen gaan. Wij danken alle delegaties voor hun betrokkenheid en inzet. We hopen dat genoemde themakoren nog lang aan onze parochies verbonden mogen blijven en hun 'eigen kleur' aan vieringen mogen geven!

OPVOLGING VAN WIM BRAKENHOFF

Met veel genoegen heeft het regiobestuur kennis genomen van de opvolging van Wim Brakenhoff in de technische commissie van Castricum. Fijn dat mensen als Marcel de Geest (begraafplaats) en Peter Stal (bouwkundige) hun tijd en energie willen geven aan de parochie en het estafettestokje van Wim hebben overgenomen! Wij danken Wim Brakenhoff voor zijn enorme inzet en betrokkenheid bij tal van klussen die onder zijn leiding in Castricum zijn uitgevoerd. Pastoor Ruben mocht recent zelf meemaken dat één van Wim's laatste klussen (noodzakelijke vernieuwing van de keuken in het appartement van pastoor Ruben) tot grote tevredenheid is uitgevoerd. Chapeau voor al die jaren van energieke toewijding Wim!

Bert Jan Rozestraten

VAN DE PENNINGMEESTER

De penningmeester wil in de donkere dagen voor Kerstmis toch nog een paar woorden tot u richten. Vooral omdat 2022 ten einde loopt en ik denk haast iedereen snel afscheid wil nemen van opnieuw een bijzonder jaar. De oorlog in Oekraïne heeft veel impact, vooral voor de mensen die dagelijks met de gevolgen worden geconfronteerd en zelfs moeten vluchten. Maar ook in Nederland wordt er veel pijn gevoeld.

Ook zie ik dat in moeilijke tijden er meer kaarsen ontstoken worden en dat veel mensen extra hulp en bijstand vragen bij Maria, dat zie ik dan weer terug in de ontvangsten.

Veel parochianen hebben hun bijdrage aan de kerkbalans een beetje verhoogd. Ruim € 68.000 aan kerkbijdrage is inmiddels ontvangen. In 2021 is er in totaal € 73.832 ontvangen.

Begin deze maand hebben alle mensen die hun bijdrage nog niet hadden overgemaakt een herinnering ontvangen. Misschien gaan we het bedrag van 2021 nog halen.

We hebben inmiddels de begroting van 2023 gemaakt en de uitkomsten hiervan stemmen mij als penningmeester niet gerust. Er is weer een behoorlijk negatieve uitkomst begroot over 2023. In de normale kosten en opbrengsten kunnen we het net een beetje op de nullijn houden, echter het grote onderhoud van onze gebouwen zorgt ervoor dat we negatief gaan uitkomen. We weten allemaal dat alles duurder wordt maar we proberen er alles aan te doen de boel goed te onderhouden. Als penningmeester wil ik u vragen om toch even aan de RK Parochie de Goede Herder te denken en nog een extra bedrag over te maken. Misschien kunt u er nog een positieve wending aan geven aan de negatieve spiraal. De banknummers e.d. staan elders in dit blad.

In januari 2023 ontvangt u zoals gebruikelijk de bescheiden voor de kerkbalans 2023.

Fijne feestdagen en veel gezondheid in 2023.

Gerard Veldt

TERUGBLIK 2022 DOOR DIACONIE EN CARITAS

Met veel vrijwilligers hebben wij met Pasen een bloemengroet gebracht bij onze 80+ parochianen. Ook hebben wij bij ons bekende huwelijksjubilea vanaf 60 jaar een attentie bij de jubilerende echtparen gebracht. Vóór de Kerstdagen bezorgden wij wederom bij de 80 + parochianen een kerstster: 350 stuks! Aan de bezorgende vrijwilligers werd vaak grote dank uitgesproken voor de aandacht die er vanuit de parochie aan hen wordt besteed. Wij kunnen dit doen door de giften die wij ontvangen.

Voor de Voedselbank IJmond is er dit jaar 11 keer ingezameld op het plein voor onze St. Pancratiuskerk. Met trots kunnen wij medelen dat wij dankzij de gulle gevers van alle gezindten hebben ontvangen 142

kratten met houdbaar voedsel en in onze donatiebox bijna € 3.000,00. Ook noemen wij nog de enorme hoeveelheid DE-bonnen waarvoor koffie wordt gekocht en vele soorten cadeaudozen van diverse acties. Mogen wij in 2023 ook weer op u rekenen elke eerste vrijdag van de maand van 10 tot 12 uur?

Ook heeft de Diaconie / Caritas een rekeningnummer om uw giften in ontvangst te nemen!
NL41RABO 0349 3356 99 PCI DGH Castricum. Wij hebben gelukkig gulle gevers in onze parochie die maandelijks doneren waarvoor eveneens onze hartelijke dank

Wat kan er toch veel gebeuren in een jaar. We kunnen ons bijna niet voorstellen dat er nu mensen in de kou zitten, omdat stoken voor hen niet meer te betalen is. Helaas ook in onze parochie. Daarom hebben wij het initiatief genomen om een inzameling te organiseren voor dit doel zodat wij onze medemensen die dit nodig hebben kunnen bijstaan. Als u van mening bent dat u de door de overheid verstrekte energiecompensatie niet echt nodig heeft en u zou deze willen schenken aan hen die letterlijk en figuurlijk in de kou staan, dan kunt u uw bijdrage storten op bovengenoemde bankrekening van de Caritas onder vermelding van "energiecompensatie". Wij dragen er zorg voor dat uw geld bij de juiste mensen terecht komt.

Wij wensen u allen van harte een Zalig en warm Kerstfeest



Diaconie engel

UIT HET LOCATIETEAM

Kerstmis 2022, een feest met gemengde gevoelens

Op dit moment zitten we midden in de Advent. Het kerstfeest werpt haar schaduw echter in radio- en televisieprogramma's en in de het geschreven nieuws al duidelijk vooruit.

Als we nu over "vrede op aarde" spreken, dan voelt dat wrang omdat een wrede oorlog op ons eigen continent al bijna 10 maanden voortduurt. Het allerdiepste treft ons natuurlijk het persoonlijke leed van de direct betrokkenen, maar ook in onze samenleving zijn de gevolgen voelbaar. Gemengde gevoelens ook omdat we meer en meer krimpen als kerkgemeenschap. Onlangs hebben we tot ons verdriet moeten besluiten de reguliere zaterdagavondvieringen te stoppen, voornamelijk door teruglopend kerkbezoek. Continuïteit van de kerk op alle locaties in onze regio is niet vanzelfsprekend.

Maar toch is en blijft Kerst ook een feest van hoop en van een nieuw begin! Daar mogen we ons ook aan vasthouden. Na twee jaren met ernstige coronabeperkingen mogen we nu weer volop Kerst vieren en daar zijn we blij mee. We hopen op een Kersttijd met mooie vieringen die goed bezocht worden. We komen samen om met elkaar de geboorte van Jezus te vieren als een nieuw begin. Een basis waarop we als lokale kerkgemeenschap onze toekomst kunnen bouwen. U bent allen van harte uitgenodigd. Ik wens u namens het gehele locatieteam een gezegend en zalig kerstfeest.

Wim van der Meer (gedelegeerd voorzitter)

KALE KERSTBOOM OP HET KERKPLEIN!

Zeer binnenkort zal er, zoals al jaren gebruikelijk is, door onze kerstboomvrijwilligers, Frans en Marcel; een kerstboom geplaatst worden op het kerkplein.

Deze boom is echter nog helemaal kaal! Wat zou het niet leuk zijn, als iedereen zijn best doet om deze boom te versieren.

Er kan iets gemaakt worden, of men kan een wens schrijven voor in de boom, zodat deze kan stralen in de donkere dagen voor kerstmis, wanneer iedereen zijn best doet om zijn omgeving te verlichten.



Kerstgedicht

*Een kind werd geboren
in Bethlehem, die nacht.
Een kind, de Messias
reeds zolang verwacht.
Moge Zijn zegen
steeds op jou wezen,
als getuigenis
dat je door dit Kind
je leven verder wilt beleven,
ook als zijn er duistere dagen
die je belagen.
Hét Kind blijft je dragen*



BAKKUMS CONTACT

Vanaf 4 januari wordt er weer begonnen met de gezellige kaartmiddagen.

Deze worden gehouden in de parochiezaal van de Pancratiuskerk op 4 en 18 januari, 1 en 15 februari, 1 en 29 maart en 12 en 26 april.

Iedereen is van harte welkom.

Voor meer inlichtingen, bel naar Petra Tiebie, tel. 06-225522528

VAN DE REDACTIE

De laatste Overweg van dit jaar ligt bijna klaar voor de drukker. Het blijft altijd spannend of alles past. De ene keer hebben we teveel en voor de andere laatste kunnen we nog wel wat gebruiken.

Marja heeft prachtige gedichten weten te bemachtigen van de Juliana-zusters uit Heiloo waar zij jaren heeft gewerkt en waarvan nu de laatste zuster is overleden. Haar werk voor de zusters is nu klaar, zij kan stoppen.

Dit stoppen gebeurt vrijwillig of door omstandigheden. Zo ook met de zaterdagavondvieringen, deze zijn ook gestopt. Niet vrijwillig maar het zijn ook weer de omstandigheden. Te weinig mensen en de kosten rijzen de pan uit. Veel kerken sluiten om ons heen, wij mogen ons dus nog gelukkig prijzen.

Op zondagochtend nog een viering om 09.15 uur. Soms met samenzang, gemengd koor of heren- of dameskoor of door de zussen Zentveld. Kleedt u warm aan maar ik weet zeker dat u door het samen zijn een warm gevoel krijgt. Ik ga stiekem wel een schietgebedje doen of het misschien wat later kan!

De redactie van De Overweg wenst u warme en zalige kerstdagen en een vredig 2023

GESLAAGD DECEMBERCONCERT DOOR BACKUM BRASS

Op vrijdag 9 december organiseerde de brassband van Muziekvereniging Emergo een concert samen met gemengd koor Bellissimo uit Heemskerk in de Pancratiuskerk. Het is bij Emergo inmiddels een traditie dat zij in december een kerstconcert organiseert. En dit keer was het de beurt aan Backum Brass.

Vanwege de voetbalwedstrijd van Oranje vreesde Emergo dat de kerk leeg zou blijven, maar dat is gelukkig niet gebeurd. Er waren toch veel

mensen naar de Pancratiuskerk gekomen, en dat was niet vergeefs. De brassband trakteerde het publiek op een combinatie van muziek die goed past bij de sfeer van december en een paar kerstnummers. Hetzelfde deed het koor Bellissimo.

Zowel de brassband als het koor staan onder leiding van dirigent Harmen Cnossen, vandaar dat een afspraak voor een gezamenlijk concert snel gemaakt was.

Ook de cateringcommissie van Emergo bewees weer eens hoe zij in de pauze grote groepen mensen toch snel van een kopje koffie of thee konden voorzien.

Kortom, de voetballiefhebbers die vrijdag thuis zijn gebleven die hebben een mooi concert gemist. Een goede reden om bij een volgend concert van Emergo wél aanwezig te zijn.

Gebied bij Oud en Nieuw

*Ik hoop op mensen die bergen verzetten,
die door blijven gaan
met hun kop in de wind.
Ik bid om mensen die risico's nemen,
die vol blijven houden met het geloof van een kind.*

*Ik bid om mensen die dingen beginnen
waar niemand van weet
wat de afloop zal zijn.
Ik bid om mensen die met vallen en opstaan
niet willen weten van water
in de wijn.*

*Ik hoop op mensen die blijven vertrouwen,
die van tevoren niet vragen voor hoeveel en waarom.
Ik bid om mensen die door blijven douwen:
van doe het maar wel en kijk maar niet om.*

*Ik bid om het beste van vandaag en van morgen,
Ik bid om het mooiste waar ik van hou.
Ik zoek naar het maximum wat er nog in zit,
in vandaag en in morgen,
in mij en in jou.*

Kees Harte, naar Paul van Vliet

KERSTSAMENZANG



Op zondag 18 december 2022 wordt de traditionele kerstsamenzang gehouden in de Pancratiuskerk. Aanvang 14.00 uur, de kerk is open vanaf 13.30 uur.

Dit jaar wordt medewerking verleend door R.K. Gemengd Zangkoor, Koor Cantare, het Herenkoor, het kinderkoor De 'Sterretjes', Annie Assendelft en Ria Peters.

De koren zullen liederen zingen, afgewisseld met een verhaal. Daarnaast zullen samen met de aanwezigen verschillende kerstliederen worden gezongen.

De algehele leiding is in handen van Joost Doodeman en de samenkomst wordt begeleid door organist Ronald Schollaart en trompettist Cor de Beurs.

Na afloop is er gelegenheid een kerstwens of kerstversiering in de kerstboom op het plein te hangen. Dit alles onder het genot van een drankje en iets lekkers.

KOOR CANTARE

Het koor Cantare verzorgt op Kerstavond 24 december de viering van 20.00 uur in de St. Pancratiuskerk.

Vanaf 19.30 uur worden er al bekende en minder bekende kerstliedjes gezongen. U wordt van harte uitgenodigd om mee te zingen!

Wij hopen op een volle kerk en een sfeervolle viering.



ALS MUZIEK IN DE OREN

10 repetities hebben ze eraan gewijd, het samengestelde koor uit projectleden. Een middag in onze kerk waar prachtige kerstliederen werden gezongen. Voor mij was Breath of Heaven en Mary did you know echt een hoogtepunt.

Dames en heren in chique outfit, een fantastische pianist, Jaap Brackman en de zusjes Lodén speelden de cello en de viool.

Chapeau voor Marieke Zondervan, dank voor je fantastische middag.



OECUMENISCHE VROUWENGESPREKSGROEP

Iedere **2e donderdagmiddag** van de maand komt de oecumenische vrouwengespreksgroep bij elkaar om te spreken over een onderwerp.

Samen worden die onderwerpen uitgezocht. Dat kan over van alles gaan waar op dat moment de aandacht naar uitgaat. Mening en ervaringen worden uitgewisseld, zodat we van elkaar leren.

De thee/koffie staat klaar om 13:45 uur in De Schakel, zodat we om 14:00 uur kunnen beginnen. We gaan door tot 16:00 uur.

De Schakel ligt in het steegje tussen de Dorpskerk en De Kern in.



Onderwerpen, altijd onder voorbehoud. Er kunnen wijzigingen plaatsvinden.

12 jan. Machtsmisbruik
9 febr. De aarde, hoe gaan we ermee om?

Is het wat voor u? U kunt altijd een keer komen kijken. U bent van harte welkom!

Inlichtingen: Annalize Karsten, tel. 06-576 72 164 en Mariet Feijens-Schrickx, tel. 655 697

ROOSTER LITURGISCHE VIERINGEN

Zondag 11 december 09.15 uur	Pastoor Ruben Torres Koor: Heren Koor
Zondag 18 december 09.15 uur	Woord- en Communie viering Diaken Marcel de Haas Koor: Annie Assendelft en Ria Peters
Zondag 18 december 14.00 uur	Kerstsamenzang
Zaterdag 24 december 17.30 uur Kerstavond	Gezinsviering, Woord- en Communie viering Diaken Marcel de Haas en Margo de Wolf Koor: De Sterretjes
Zaterdag 24 december 20.00 uur	Woord- en Communie viering Diaken Marcel de Haas Koor: Cantare
Zaterdag 24 december 22.30 uur	Pastoor Ruben Torres Koor: Gemengd Koor
Zondag 25 december 09.15 uur Eerste Kerstdag	Pastoor Ruben Torres Zang: Annie Assendelft en Ria Peters
Maandag 26 december 09.15 uur Tweede Kerstdag	Woord- en Communie viering Diaken Marcel de Haas Zang: Annie Assendelft en Ria Peters
Zaterdag 31 december 19.00 uur Oudjaarsavond	Pastoor Ruben Torres Zang: Annie Assendelft en Ria Peters
Zondag 1 januari 2023 09.15 uur Nieuwjaarsdag	Pastor Jan van der Linden Zang: Annie Assendelft en Ria Peters
Zondag 8 januari 09.15 uur	Kapelaan Jaider Koor: Gemengd Koor
Zondag 15 januari 09.15 uur	Rector Jeroen de Wit Koor: Inzinggroep
Zondag 22 januari 09.15 uur	Kapelaan Jaider Koor: Cantare
Zondag 29 januari 09.15 uur	Pastoor Ruben Torres Koor: Gemengd Koor
Zondag 5 februari 09.15 uur	Father Mathew Koor: Gemengd Koor
Zondag 12 februari 09.15 uur	Rector Jeroen de Wit Koor: Heren Koor
Zondag 19 februari 09.15 uur	Woord- en Communie viering Diaken Marcel de Haas Koor: Gemengd Koor
Woensdag 22 februari 19.00 uur Aswoensdag	Pastoor Ruben Torres Zang: Annie en Ria
Zondag 26 februari 09.15 uur	Woord- en Communie viering Diaken Marcel de Haas Koor: Cantare
Zondag 5 maart 09.15 uur	Father Mathew Koor: Gemengd Koor
Zondag 12 maart 09.15 uur	Rector Jeroen de Wit Zang: Annie en Ria



OVERLEDENEN

Wij hebben afscheid moeten nemen van de volgende parochiaan:

- 4 nov. Cock Hageman (97)
Heereweg 67, Bakkum
- 1 dec. Ria Kivit-de By,
Oosterweg 5, Heemskerk
- 2 dec. An Seegers-Friends (92)
van Haerlemlaan 38,
Castricum

Dat zij moge rusten in vrede



COLLECTEN

22/23 okt.	€ 558
29/30 okt.	€ 422
5/6 nov.	€ 438
12/13 nov.	€ 540
19/20 nov.	€ 424
26/27 nov.	€ 476



OVERWEG 2023

Door omstandigheden is op dit moment nog niet helemaal duidelijk wanneer De Overweg in 2023 uitkomt.

U ontvangt op tijd een mail van ons wanneer de inleverdata zijn. Onze excuses hiervoor.

De redactie van De Overweg

PAROCHIEBESTUUR SAMENWERKINGSVERBAND DE HEILIGE FAMILIE, IJMOND NOORD

Ruben Torres, voorzitter
Bert Jan Rozestraten,
gedelegeerd voorzitter, Heemskerk
Wim van der Meer, secretaris, Castricum
Wilma Groot, lid, Uitgeest
Wim Brugman, lid, Uitgeest
Rita Dufrenne, lid, Heemskerk
Mariëtte Mantel, lid, Castricum
Cor Hienkes en Saskia Bos, lid
(Beverwijk, Eloy),
Leny Dekker, lid (Velsen Noord)
Martin van Kleef, lid (Beverwijk,
twaalf Apostelen)

Secretariaat:
Dorpsstraat 113, 1901 EK Castricum
E-mail: info@regioheemskerk.nl

LOCATIETEAM CASTRICUM R.K. PAROCHIE DE GOEDE HERDER

Wim van der Meer, gedelegeerd
voorzitter-secretaris
Wendy van der Meer, lid
Wim Brakenhoff, lid
Marja van den Brink, lid
Yvonne Brakenhoff, lid
Mariëtte Mantel, lid
Gerard Veldt, penningmeester

**Voor uw kerkbalans-/
parochiebijdragen/misintenties:**

NL18INGB0000206597
t.n.v. R.-K. Parochie
De Goede Herder, Castricum

**Voor uw bijdragen
schoolproject Kaleab:**

RABO-bank
NL97RABO0311902294 of
ING-bank NL12INGB0002210240
t.n.v. R.-K. Parochie
De Goede Herder, Castricum



PAROCHIE-INFO

PASTOOR

Pastoor Ruben M. Torres 06-4608 2758
email: pastoorrtorres@gmail.com
Kapelaan Jaider Chantré Sanchez

06-8292 7482
Diaken Marcel de Haas 06-1374 7848
Pastor Anton Overmars 06-2896 3045
Vicaris Bruggink

PAROCHIESECRETARIAAT

Dorpsstraat 113, 1901 EK Castricum
tel. 652479
E-mail: pancratius@degoedeherdercastricum.nl
degoedeherdercastricum.nl
Dinsdagmorgen van 09.30-11.30 uur en
vrijdagmorgen van 9.30-12.00 uur.

Ons websiteadres is
www.degoedeherdercastricum.nl

Voor allerlei praktische zaken zoals, dopen, misintenties, huwelijksvieringen, overlijden, Eerste Communie; en uw gegevens als u hier komt wonen of vertrekt.

DIENSTEN IN HET WEEKEND EN DOOR DE WEEK

St. Pancratiuskerk, Dorpsstraat 115
zaterdagavond om 19.00 uur
zondagmorgen om 9.15 uur
dinsdag- en donderdagmorgen
om 09.00 uur

Elke vrijdag is de kerk open van 09.00 - 12.00 uur. De eerste vrijdag van de maand is er een viering ter ere van het Heilig Hart om 09.00 uur. Zie voor meer informatie over weekendvieringen en feestdagen het weekendrooster.

Voor uw kerkbalans-/parochiebijdragen/misintenties: NL18INGB0000206597
t.n.v. R.-K. Parochie De Goede Herder
Castricum

Voor uw bijdragen schoolproject Kaleab:
RABO-bank NL97RABO0311902294 of
ING-bank NL12INGB0002210240
t.n.v. R.-K. Parochie De Goede Herder

COLOFON

REDACTIE

Marja van den Brink, tel. 656 860
José Marsé, tel. 650 655

DRUKWERK

Van Rixel & Van Hoesel, Heemskerk,
tel. 0251 240189

VERSPREIDING IN BAKKUM

Anneke Bijman, tel. 657807

VERSPREIDING IN CASTRICUM

Sjaak Tiebie
tel 830 475, mobiel 06 26 725 440

De Overweg in 2023 zal verschijnen op 20 februari, 17 april, 5 juni, 14 augustus, 9 oktober en 27 november (nog onder voorbehoud).

INLEVEREN KOPIJ

Wij vragen u uw kopij in te leveren **vóór 7 februari 2023**.
Het liefst per e-mail:
overweg@degoedeherdercastricum.nl
of jose.marse@ziggo.nl

U kunt uw kopij ook inleveren bij het parochiesecretariaat, Dorpsstraat 113 of Eerste Groenelaan 4

De redactie behoudt zich overigens het recht voor zelfstandig wijzigingen aan te brengen in de aangeleverde kopij.

ZIE OOK ONZE WEBSITE:
WWW.DEGOEDEHERDERCASTRICUM.NL