



## IN DIT NUMMER

- Actie Kerkbalans
- MOV organiseert een stampottenmaaltijd op 13 februari
- Kindermiddagen voor de communicanten
- Stille Omgang op 21 maart

## VANUIT HET LOCATIETEAM

Op het moment dat ik dit schrijf is de drukte van de kersttijd weer achter de rug. We mogen terugkijken op een aantal mooie en zeer goed bezochte vieringen en een gezellige nieuwjaarsreceptie. Zowel voor als achter de schermen is er veel werk verzet, voor een flink deel door de vele betrokken vrijwilligers die onze gemeenschap rijk is. Allen die hebben bijgedragen wil ik vanaf deze plaats hartelijk bedanken.

Inmiddels hebben we met het locatieteam van De Goede Herder de eerste vergadering van 2020 al weer achter de rug. Belangrijk thema voor de komende tijd is de verdere uitbreiding van de bestaande regionale samenwerking richting Beverwijk en Velsen Noord. In dit proces wordt vanuit verschillende invalshoeken geke-

ken naar de vitaliteit van de negen betrokken gemeenschappen. Hierbij zal o.a. gekeken worden naar de gebouwen, de betrokkenheid van de parochianen en zeker niet onbelangrijk en door de penningmeester bij de start van de actie kerkbalans in de vieringen op 18 en 19 januari ook genoemd, onze financiële positie nu en in de toekomst. Daarnaast wordt ook het pastoresberaad uitgebreid. Een belangrijke taak, niet alleen voor het locatieteam, want we kunnen dit niet succesvol afronden zonder de actieve steun van allen die bij de parochie betrokken zijn.

Uiteraard zullen we u in de loop van het jaar op de hoogte blijven houden van de voortgang.

*Wim van der Meer*

## KERKBALANS 2020

Beste parochianen, in het weekend van 18 en 19 januari is de Actie Kerkbalans 2020 weer van start gegaan met het thema 'Geef voor je kerk!'

Net als voor een huishouden is een gezonde financiële situatie belangrijk voor de kerk. Vandaar dat we elk jaar al onze parochianen om een vrijwillige bijdrage vragen.

Als penningmeester weet ik als geen ander dat dit een noodzakelijk verzoek is, want de inkomsten uit Kerkbalans vormen de financiële basis voor onze parochie.

De vele vrijwilligers uit de werkgroep Actie Kerkbalans zijn vanaf 18 januari weer op pad gegaan om de circa 800 adressen te bezoeken en een envelop in de brievenbus te doen.

Bij de bescheiden zit ook een begroting, zodat u een beetje kunt zien wat er allemaal met uw geld gebeurt. Dit jaar wordt een negatieve begroting gepresenteerd hetgeen voornamelijk wordt veroorzaakt door het vele onderhoud aan kerk en andere gebouwen dat in 2020 gepland staat. Dit tekort gaat ten koste van de algemene reserves.

Mede door uw bijdrage kan de kerk in stand worden gehouden. U heeft daarom een brief ontvangen met het verzoek om bij te dragen. We hopen dan ook dat we weer op u mogen rekenen. Dankzij uw bijdrage kunnen we onze belangrijke taken blijven vervullen en nieuwe plannen maken.

In het afgelopen jaar hebben we circa € 67.000,00 ontvangen als kerkbijdrages; laten we met zijn allen proberen om in 2020 € 70.000,00 of meer bij elkaar te brengen.

Voor uw bijdrage kunt u gebruik maken van bijgaand acceptgiroformulier of door overmaking op onze rekening NL18 INGB 0000 2065 97 of NL85 RABO 0311 9023 16

Bij voorbaat vriendelijk dank voor uw bijdrage en medewerking!

*Gerard Veldt (penningmeester)*

## UIT HET BESTUUR



Het jaar 2020 is inmiddels al enkele weken oud. Hopelijk bent u dit nieuwe jaar goed begonnen. Voor het samenwerkingsverband De Ark 'in oprichting' is 2020 een belangrijk jaar. Een jaar waarin de samenwerkende parochies doorslaggevende keuzes moeten gaan maken: hoe gaan we om met onze gebouwen, onze 'levende stenen' (de vrijwilligers), de inzet van ons pastorale team? Hoe vitaal zijn onze parochies en met welke nieuwe initiatieven kunnen we die vitaliteit vergroten? Hoe willen we in de toekomst communiceren met onze parochianen en andere belanghebbenden? Mogen we ook in 2020 de juiste wegen vinden om elkaar te ontmoeten en te versterken, daarbij gesteund door ons geloof in God de Vader en zijn zoon Jezus Christus en met het evangelie als ons dagelijkse kompas. Namens het bestuur van samenwerkingsverband De Ark i.o. wens ik onze parochianen in Castricum en Bakkum een inspirerend en vruchtbaar jaar toe!

### EVALUATIE VIERINGEN KERSTMIS EN OUD & NIEUW

De pastores toonden zich zeer content met het verloop van alle vieringen rond Kerst en Oud & Nieuw. Overall in onze regio was sprake van zeer goed gevulde kerken. Chapeau voor alle koren, dirigenten, organisten, kosteren, acolieten, misdienaars, versieringsdeskundigen en 'last but not least' schoonmaakploegen die zich vol energie hebben ingespannen om al deze feestelijke vieringen mogelijk te maken. Fijn ook dat deken Cassee in deze fase van zijn leven nog steeds mag voorgaan in de viering van de H. Eucharistie. Zo houden we ook met zijn aanwezigheid 'de lamp brandend'!

### PASTOOR KALEAB IN ETHIOPIË

Pastoor Kaleab is begin 2020 op het vliegtuig gestapt naar Addis Abeba, de hoofdstad van zijn moederland Ethiopië. Het zal voor zijn familie en vrienden wel even wennen zijn... We hebben allemaal kunnen waarnemen dat zijn gewicht en postuur aanzienlijk zijn gereduceerd. Alle lof voor onze pastoor die sinds juni 2019 de

strijd tegen de overtollige kilo's is aangegaan en daar mede met behulp van zijn loopband uitstekend in is geslaagd! Wij wensen hem een plezierig verblijf in Ethiopië toe en uiteraard een behouden terugreis naar Nederland. Wanneer pastoor Kaleab weer is teruggekeerd, vertrekt kapelaan Teun Warnaar voor twee weken met zijn familie naar de Verenigde Staten. Ook Teun hierbij alvast een goede vakantie toegewenst!

### ACTIE KERKBALANS VAN START

De maand januari is de maand waarin de Actie Kerkbalans van start gaat. Onder het motto 'Geef voor je kerk' wordt ook in Castricum en Bakkum geld ingezameld voor de plaatselijke kerk. Onderhoud van het gebouw, de verlichting en verwarming, het personeel, de inzet van een grote diversiteit aan werkgroepen, het parochieblad, etc., allemaal zaken die veel geld kosten. Naast de wekelijkse collecten zijn de kerkbijdragen een welkome aanvulling op de exploitatie van onze kerkgebouwen en haar geloofsgemeenschap. Bij voorbaat dank voor uw gulle bijdrage!

### ALS GOD RENOVEERT

Op dinsdag 7 januari leidde kapelaan Teun Warnaar de vierde bijeenkomst rond het boek 'Als God renoveert', geschreven door de Canadese priester James Mellon. Deze avond (bezoekt door ruim twintig deelnemers) waren de sacramenten van het geloof het gespreksonderwerp. Wederom een boeiende avond met als kernvragen 'hoe maken we leerlingen' en 'hoe kan de behoefte aan terugkerende, levenslange catechese het beste worden ingevuld'. Compliment aan kapelaan Teun voor de voorbereiding en begeleiding van deze gespreksavonden! Deze avonden krijgen zeker een vervolg en zijn een welkome voedingsbron voor nieuwe initiatieven.

De eerstvolgende vergadering van het bestuur van het samenwerkingsverband De Ark i.o. is woensdag 4 maart.

*Bert Jan Rozestraten  
Gedelegeerd voorzitter*

## MEEZINGEN MET THE PASSION?

Wij zijn op zoek naar zangers en zangeressen die mee willen zingen met de Passion. U kunt zich hiervoor z.s.m. opgeven op e-mailadres: [passion-project@hotmail.com](mailto:passion-project@hotmail.com). Hier is ook alle overige informatie te verkrijgen.

## GEVONDEN:

In de kerk is een armbandje gevonden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het parochiesecretariaat, tel. 652 479.

## STAMPPOTTENMAALTIJD

In de vastentijd organiseert de MOV-groep weer een stamppottenmaaltijd. De maaltijd bestaat uit twee of drie soorten stamppot met toebehoren en pudding toe. Heerlijk voor iedere liefhebber van stamppot... en wie is dat nou niet. De maaltijd wordt gehouden op vrijdag 13 februari om 18.00 uur (zaal open om 17.30 uur) in het Parochiecentrum. De kosten bedragen € 15 per persoon inclusief een drankje.

De opbrengst is voor onze projecten in Ethiopië. Opgave van tevoren is noodzakelijk. U kunt zich opgeven bij Yvonne Brakenhoff, tel. 06 376 545 57 of per e-mail: jwbrakenhoff51@hotmail.com.



## DE STILLE OMGANG

De stille omgang is in de nacht van 21 - 22 maart 2020. De intentie dit jaar luidt:

### “De luisterende mens is AANWEZIG bij de Ander”

Het is dit jaar een bijzonder jaar: we herdenken dat 675 jaar geleden het Mirakel van Amsterdam heeft plaats gevonden.

Op zaterdagavond 21 maart komen naar verwachting 4.000 bedevaartgangers uit het hele land naar Amsterdam, per touringcar, per fiets of zelfs te voet, om daar de Stille Omgang te lopen, een nachtelijke stille tocht door het centrum van de stad. Voor of na de omgang wonen zij een van de twintig eucharistievieringen bij, in een van de zeven kerken in de binnenstad.

De Stille Omgang volgt de route die de pastoor van de Oude Kerk in 1345 liep, nadat hij getuige was geweest van een eucharistisch wonder dat aan een zieke geschiedde: het Mirakel van Amsterdam. In de late middeleeuwen vierden de christenen dit wonder met een feestelijke mirakelprocessie. Vanaf 1881 door een nachtelijke omgang, sindsdien inspiratiebron van alle stille tochten in Nederland. Uniek aan deze tocht zijn de stilte, het ontbreken van uiterlijk



vertoon, het duistere uur en de zwijgende verbondenheid van de duizenden gelovigen. De Omgangers weten zich al biddend en mediterend verbonden met Jezus Christus die zich aan alle mensen van goede wil geeft als leeftocht voor onderweg.

Er zijn drie manieren om aan dit evenement deel te nemen.

1. lopend heen (35 km) en terug met de bus. Vertrek om 14.00 uur vanaf de Brink in Castricum; om 15.00 uur wordt in de R.K. Kerk te Uitgeest de pelgrimszegen gegeven, waarna de voettocht naar Amsterdam begint.
2. heen en terug met de bus. Vertrek om 20.00 uur vanaf de Brink in Castricum; om 20.30 uur is er in de R.K. Kerk te Uitgeest een korte dienst, waarna om 20.45 uur naar Amsterdam wordt vertrokken.
3. met de trein van Castricum naar Zaandam en om 18.50 uur vanaf het Inntel Hotel lopend verder (8 km) en terug met de bus.

Om 22.15 uur begint de eucharistieviering in de Kruitberg aan het Singel. Aansluitend is er om 23.30 uur de start van de Stille Omgang. Na afloop is er gelegenheid voor een consumptie in de Lutherse Kerk aan het Spui. Vertrek naar Castricum om circa 01.15 uur.

De kosten bedragen € 15,00; graag gepast te betalen in de bus. De consumpties zijn voor eigen rekening; zorg voor wat klein geld.

Indien u aan de Stille Omgang wilt deelnemen, neem dan contact op met Jan Kamphuys via zijn email: jankamphuys@hotmail.com.

## NIEUWS VANUIT JPC15+

Het nieuwe jaar is aangebroken en namens JPC15+ wensen we jullie een mooi en gezond 2020 toe! JPC heeft op 4 januari gepraat op het nieuwe jaar. We hebben heerlijk gegeten, we hebben namelijk gourmet. Het was erg gezellig en het was leuk elkaar weer te zien, na de kerstvakantie.

Op 18 januari hebben we een winter barbecue gehad. Dit was een nieuwe idee en dus een eerste keer. Ook dit was erg gezellig. We sloten de avond af met een gezamenlijk spel.

Op 1 februari staat er een 'ouderavond' op het schema georganiseerd door Lieke en Mariska.

Er wordt dan een ouder uitgenodigd en verteld over zijn/haar beroep of sport. Vorig jaar kwam er iemand vertellen over koffie en thee. Het was



een hele leerzame en leuke avond. We mochten zelf koffie roosteren in een koekenpan, erg leerzaam. We hopen dat 1 februari ook zo zal zijn.

Lijkt het je nou leuk om een keer te komen? Of heb je ergens een vraag over, mail dan naar info.jpc15plus@gmail.com. We zien je graag tegemoet bij JPC!

Namens JPC 15+ Tom Hoogenbosch

## EERSTE COMMUNIE EN GEZINSVIERINGEN

De kindermiddagen zijn op donderdag 6 februari om 16.00 uur en zaterdag 8 februari om 15.30 uur in de Esplanadezaal van de Mariakerk. We gaan het dan hebben over de 10 geboden die Mozes van God kreeg. God leert ons om de juiste keuzes te maken. Om goed te leven met elkaar en met God zelf. Dit thema komt ook naar voren in de gezinsviering op zondag 16 februari om 11,00 u in de Mariakerk. De Heemsklokjes zullen dan weer zingen.

De dag daarvoor gaan we met alle communicanten uit onze regio en hun ouder naar het Heiligdom OLV ter Nood. Ook bekend als het putje van Heiloo. Er is een fotospeurtocht waarmee we het terrein gaan verkennen en we krijgen van de zuster uit-

leg hoe en waarom het Heiligdom ontstaan is. We zullen afsluiten met een lichtprocessie naar Maria. Hopelijk wordt het zoals ieder jaar weer een mooie belevenis.

Woensdag 26 februari is het Aswoensdag. Het begin van de veertigdagentijd, de tijd van vasten.

In de viering van 19.00u in de Mariakerk kunnen we een askruisje op ons hoofd ontvangen om daarmee te zeggen dat wij ons voor gaan bereiden op Pasen. De verrijzenis van Jezus uit de Dood. Door vasten en/of door bewuster te leven maken we onszelf klaar.

Namens de stuurgroepen, Mariëtte Sinkeldam )06-42366655)

## NIEUWS REGIO VORMSELGROEP

“Op weg naar de stal”, was het thema van de kerstbijeenkomst van de regionale vormselgroep.

De vormelingen gingen met een lampion in de hand op weg. We vonden de Aartsengel Gabriël bij mensen in de tuin. Zij vertelde wie ze was en wat zij kwam doen. Na het zingen van een lied ging de Engel ook met ons mee op weg naar de stal. We klopten aan bij de “herberg” en de herbergier vertelde ons dat hij “fully booked” was en het druk had. Wel herinnerde hij zich een man en een zwangere vrouw op een ezelin, hij had ze doorgestuurd naar een stal. Deze stal hebben we gevonden en daar waren Jozef en Maria met hun pasgeboren kind bij een vuurtje. We hebben ons gewarmd en een lied gezongen en zijn met z'n allen verder gegaan; op zoek naar de herder. Na een korte wandeling vonden we de herder ergens in de tuin bij een kampvuurtje. Hij vertelde van het licht en de bijzondere nacht en wilde met ons mee.

Zo kwamen we ook bij de 3 koningen en ook zij wilden na een lange tocht vanuit het Oosten, het pas geboren Kind bezoeken. Herodes wist ook van het nieuws maar vond dat hij de enige koning van Israël was en hij had boze plannen. Gelukkig hoorden we de Engel Jozef waarschuwen om met het kind te vluchten naar Egypte. Na deze wandel tocht zijn we allemaal naar de Esplanadezaal gegaan, Alle Kerstfiguren konden we zo goed bekijken en we hebben tot slot nog het lied “Nu zijt wellevende” gezongen. Iedereen nam plaats aan de gezellig gedekte tafel en genoot van warme chocolade melk en kerstbrood of tulband. Om 20.30 uur was de sluiting, met een kerstwens en een boomversiering gingen de kinderen weer naar huis.

De werkgroep wil alle gezinnen die ons gastvrij ontvingen bedanken en ook de jongeren die een rol op zich genomen hebben heel erg bedankt voor jullie medewerking!

Elly Dantuma

## LOKALE CARITAS INSTELLING PAROCHIE DE GOEDE HERDER

Het woord Caritas betekent “onze liefde voor de naaste”. De bijbel leert ons ‘God is liefde’, niet te veroordelen maar op te komen voor de zwakkeren en verdrukten in de samenleving. Dat betekent dat wij door de Caritas concreet kunnen laten zien en uitdragen wat wij geloven. Caritas is daarom een kernbegrip voor iedere parochie.



LCI De Goede Herder wil haar werkzaamheden actief en zichtbaar voortzetten. Daarvoor zijn donaties van parochianen zeer welkom. Wij danken die parochianen die royaal hebben bijgedragen tijdens de collecte van 17 november jl. op de “Werelddag van de armen” en via overmaking via de bank.

Ton Borst



## VERSLAG EXCURSIE VAN HET THEOLOGISCH-CULTUREEL CAFÉ

**Verslag van de excursie van het Theologisch-Cultureel Café naar Amerongen en Doorn op 29 november 2019 georganiseerd door de Raad van Kerken Castricum**

Dit Theologisch- Cultureel Café probeert elk jaar een aantal van vijf lezingen te organiseren over een aantal aspecten uit de Nederlandse geschiedenis in een bepaalde periode. Dit jaar kozen we de periode 1914-1940 met de onderwerpen: Nederland in de Eerste Wereldoorlog en de Duitse dreiging van een aanval op onze Ned. neutraliteit. Een ander onderwerp had betrekking op Karl Bart en zijn theologische invloed in Nederland. Ook de crisisperiode werd behandeld evenals "Het Algemeen Kiesrecht en daarin de positie van de vrouw". We eindigden met een overzicht van de Nederlandse architectuur en kunstgeschiedenis in de bovenvermelde periode.

Als afsluiting van de lezingen werd een excursie georganiseerd naar Amerongen en Doorn, waar we het geheel gerestaureerde kasteel Amerongen bezochten. In dit kasteel heeft de Duitse keizer Wilhelm II in november 1918, nadat hij naar Nederland was gevlucht, afstand gedaan van de Duitse keizerlijke troon, wat een eis was van de Nederlandse regering om hier in ons land tijdelijk te mogen verblijven.



Van Amerongen zijn we met de 35 belangstellenden naar Doorn gereden, waar de lunch klaarstond. Daarna lopend via de grote toegangspoort en de prachtige tuinen van dit landgoed, waar Wilhelm II in zijn mausoleum is bijgezet. Teruglopend door het park van Huize Doorn zijn we naar onze bus teruggekeerd en iets later dan gepland veilig in Castricum aangekomen.

Via deze regels worden de organisatoren Karel Hennequin en Ton Borst van dit evenement Amerongen-Doorn door alle busreizigers bedankt. Deze reis was een groot succes, zoals dat in de wandelgangen is vernomen. Wellicht dat er in het seizoen 2020 weer een lezingencyclus door het Theologisch/Cultureel Café kan worden gearrangeerd, maar dat hangt af van beschikbare inleiders en voldoende toehoorders. In publicaties van de Raad van Kerken wordt u op de hoogte gehouden.

Kees Janse

## MISSION0251

De afgelopen maanden hebben we met een enthousiaste groep van ruim 20 personen het boek "Als God renoveert" van de Canadese priester James Mallon gelezen. Bij renovatie denkt u misschien aan het renoveren van gebouwen, maar als God iets vernieuwt dan begint Hij bij mensen. Naar aanleiding van het boek hebben we als groep nagedacht over hoe we in onze tijd kunnen groeien als leerlingen in het geloof en hoe de vieringen en activiteiten van onze kerk hierbij kunnen aansluiten. We zijn begonnen vanuit de Mariakerk, maar wat zou het mooi zijn als we dit samen kunnen doen met de hele regio. Daarom zou ik graag verder gaan onder de naam Mission0251. Iedereen is welkom op de avonden waarin we samen verdieping zoeken in ons geloof en waarin we initiatieven nemen om het geloof door te geven in onze tijd.

### De bijeenkomsten

We hebben ervoor gekozen om de bijeenkomsten maandelijks te laten plaatsvinden aansluitend op de Eucharistieviering op zaterdagavond in de Mariakerk. Iedereen die wil heeft dus de mogelijkheid om eerst deel te nemen aan de viering die begint om 18.45 uur. De avonden starten met een kopje koffie of thee om 20.00 in de Esplanadezaal bij de Mariakerk (Spoellaan 3, Heemskerk) en duren tot 21.30. Tijdens de avonden maken we gebruik van de zeer aansprekende presentaties op video van de zogenaamde CaFE serie (Catholic Faith Exploration = het katholieke geloof verkennen). De bijeenkomsten vinden plaats op de volgende dagen:

Zaterdag 22 februari  
Zaterdag 21 maart  
Zaterdag 25 april  
Zaterdag 30 mei

Aanmelden is niet nodig:

Kom gewoon langs! Maar wie op de hoogte wil blijven kan zich inschrijven op de nieuwsbrief door mij een mailtje te sturen: [warnaar@dds.nl](mailto:warnaar@dds.nl).

Kapelaan Teun Warnaar



## NIEUWS VAN DE MOV-GROEP

Sinds drie jaar zijn we – dankzij een sponsor – naast het project voor de schoolkinderen ook begonnen met een microkrediet. We willen daar graag iets over vertellen.

Zeven vrouwen hebben ieder een renteloze lening van 10.000 birr (omgerekend ca. 280 euro) ontvangen. Door dit microkrediet kunnen deze vrouwen een eigen bedrijfje opzetten en zo een wending geven aan hun leven. Voor ze met hun bedrijfje begonnen hebben ze eerst een training van twee dagen gekregen van de Ethiopische overheid. Ook hebben ze elk een bankrekening gekregen.

Twee vrouwen bakken en verkopen injerra's, het traditionele voedsel in Ethiopië. Twee vrouwen verkopen wierook in kleine hoeveelheden. Dit wordt in Ethiopië heel veel gebruikt, ook in huis. Zij kopen deze in grote verpakkingen in. Twee andere vrouwen kopen kleding in grote hoeveelheden in en verkopen deze. De zevende vrouw verkoopt drinkwater in kleine flesjes in een wijk waar veel bouwvakkers aan het werk zijn. Alle zeven hebben van hun bedrijfje een succes gemaakt. Twee vrouwen hebben hun lening al helemaal afbe-

taald. Eén heeft 60 procent van de lening afbetaald, twee 50 procent de andere 45 en 35 procent. Alle vrouwen hebben daarnaast nog geld gespaard op hun bankrekening.

Eén van de vrouwen schrijft zelf hoe dankbaar ze is: *Ik had een erg deprimerend en doelloos leven voor ik de kans kreeg mijn eigen zaak op te zetten. Het heeft me niet alleen geholpen mijn levensstandaard te verhogen, maar het heeft me ook gered. Echt, u bent voor mij, een middel voor een nieuw leven. Mijn leven is nu totaal veranderd en dankzij u begin ik nu een heel betekenisvol leven te leiden.*

Met het terugbetaalde geld kunnen opnieuw veertien vrouwen een lening krijgen, zodat ook zij kunnen gaan werken aan een betere toekomst. Ook zij hebben eerst een training gekregen vanuit de overheid.

Het bankrekeningnummer is NL97 RABO 03119 02 294, t.n.v.

Parochie de Goede Herder, o.v.v. project Kaleab.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Lia Hoogeland, mail: [liahoogeland@zonnet.nl](mailto:liahoogeland@zonnet.nl)

## RAAD VAN KERKEN CASTRICUM



### Een leeskring over de ethiek van Bonhoeffer door dr. Wilken Veen



Op 9 april 2020 is het precies 75 jaar geleden, dat Dietrich Bonhoeffer in het concentratiekamp Flossen-

burg na een nachtelijk schijnproces waarin hij ter dood werd veroordeeld, is opgehangen. Als Bonhoeffer weet van zijn naderende einde, schrijft hij aan zijn vriend Eberhard Bethge, dat het enige wat hem spijet is, dat hij zijn ethiek niet af heeft kunnen schrijven, maar dat Bethge het belangrijkste wel weet. En inderdaad heeft hij na de oorlog (in 1949) al Bonhoeffers teksten die hij voor die ethiek had geschreven, gebundeld en uitgegeven. Daarom noemden Gerard den Hertog en ik onze Nederlandse vertaling niet 'Ethiek' maar: 'Aanzetten voor een ethiek'. Het zijn aanzetten, overwegingen, die ertoe moeten leiden, dat wij zelf verantwoordelijkheid nemen en besluiten wat goed is, wat naar ons beste verstaan de wil van God is in een wereld waarin soms slechte dingen gedaan moeten worden om het goede te bereiken (zoals een aanslag op Hitler). Van een aantal van die aanzetten willen we fragmenten lezen en met elkaar bespreken en proberen helder te krijgen wat daarvan de betekenis voor ons nu is. Op woensdag 5, 19 en 26 februari 2020 om 14.00 uur in het Parochiecentrum, bijdrage: € 5 (inclusief koffie/thee)

*Dr. Wilken Veen (1953) is sinds 1982*

predikant in Amsterdam en sinds 2008 predikant van het Leerhuis Amsterdam Tenach en Evangelie. Hij promoveerde in 1991 op een proefschrift over de Duitse kerkstrijd in 1933, schreef een kleine biografie en een groot aantal artikelen over Bonhoeffer.

### MEDITATIE IN DE PANCRATIUSKERK

Helaas kan de meditatie in de Pancratiuskerk o.l.v. Kiki Kint op woensdagavond 19 februari niet plaatsvinden door persoonlijke omstandigheden. Vaste deelnemers zijn per mail hiervan op de hoogte gesteld.

### OECUMENISCH VESPER MET LIEDMIDDAG

Op 15 februari is er in de Dorpskerk om 17 uur weer een Oecumenisch vesper. Voorganger is pastor Ron Hopman. Deze vesper wordt voorafgegaan door een Liedmiddag, waaraan meegewerkt zal worden door het Liturgiekoor met gastzangers o.l.v. Jelle Jan Klinkert en Jubilate o.l.v. Tom Berkhout. Het gedicht 'Afscheid nemen' van Dietrich Bonhoeffer, op muziek gezet door Hans Timmer, zal o.a. ingestudeerd worden.



Vanaf 13.30 uur is iedereen welkom om de liederen in te studeren en mee te zingen, die aan het eind van de middag om 17 uur in de vesper zullen worden gezongen. Voor een liedmiddag wordt een kleine bijdrage van € 5 gevraagd voor de muziek. Opgeven bij de dirigent: [jellejan@jjklinkert.nl](mailto:jellejan@jjklinkert.nl)

## ROOSTER LITURGISCHE VIERINGEN

Zaterdag 8 februari 19.00 uur	Woord- en Communiedienst Diaken Marcel de Haas Samenzang
Zondag 9 februari 10.30 uur	Eucharistieviering, Rector Jeroen de Wit Heren Koor
Zaterdag 15 februari 19.00 uur	Woord- en Communiedienst Diaken Marcel de Haas Samenzang
Zondag 16 februari 10.30 uur	Eucharistieviering Pastoor Kaleab Gemengd Koor
Zaterdag 22 februari 19.00 uur	Woord- en Communiedienst Diaken Marcel de Haas Samenzang
Zondag 23 februari 10.30 uur	Eucharistieviering Pastoor Kaleab en diaken Marcel de Haas Cantare
Woensdag 26 februari 19.00 uur <b>Aswoensdag</b>	Woord- en Communiedienst Diaken Marcel de Haas Jubilate
Zaterdag 29 februari 19.00 uur	Woord- en Communiedienst Diaken Marcel de Haas Samenzang
Zondag 1 maart 10.30 uur <b>1e Zondag v.d. Vasten</b>	Eucharistieviering Pastor Anton Overmars Gemengd Koor
Zaterdag 7 maart 19.00 uur	Woord- en Communiedienst Diaken Marcel de Haas Inzinggroep
Zondag 8 maart 10.30 uur	Eucharistieviering Pastoor Kaleab Heren Koor
Zaterdag 14 maart 19.00 uur	Woord- en Communiedienst Diaken Marcel de Haas Samenzang
Zondag 15 maart 10.30 uur	Eucharistieviering Pastoor Kaleab Gemengd Koor
Zaterdag 21 maart 19.00 uur	Woord- en Communiedienst Diaken Marcel de Haas Samenzang
Zondag 22 maart 10.30 uur	Eucharistieviering Pastoor Kaleab Cantare
Zaterdag 28 maart 19.00 uur	Woord- en Communiedienst Diaken Marcel de Haas Samenzang
Zondag 29 maart 10.30 uur (Zomertijd gaat in)	Eucharistieviering Pastor Overmars Jubilate

## OECUMENISCHE VROUWENGESPREKSGROEP

Iedere 2e donderdagavond van de maand komen enkele vrouwen, katholiek én protestant, bij elkaar om te spreken over een gespreksonderwerp. Samen worden die onderwerpen uitgezocht. Dat kan over van alles gaan waar op dat moment de aandacht naar uitgaat. Meningingen en ervaringen worden uitgewisseld, zodat we van elkaar leren.

De koffie staat klaar om 19:45 uur in De Schakel, zodat we om 20:00 uur kunnen beginnen. We gaan door tot 22:00 uur.

De Schakel ligt in het steegje tussen de Dorpskerk en De Kern in.

De eerstvolgende avonden zijn op donderdag 13 febr. "natuurlijk" n.a.v. het boekenweekessay 2018 van Jan Terlouw. Donderdag 12 maart, gedachten over God, geloof en liefde. Misschien is het wat voor u? U kunt altijd een keer komen kijken. U bent van harte welkom!

Inlichtingen:  
Annalize Karsten, tel. 654 494 en  
Mariet Feijen-Schrickx, tel. 655 697

## OVERLEDENEN

**Wij hebben afscheid moeten nemen van de volgende parochianen:**



- 1 dec. Mw. Riet Wisk-Castricum (84)  
Bleumerweg 12, Bakkum
- 21 dec. Corry Brinkhof-  
van Dierendonck (89)  
De Santmark 428
- 24 dec. Annie de Ruijter-Groen (87)  
Dorpsstraat 107A
- 27 dec. Tonnie Stuijbergen-Hoeben (76)  
Leo Toepoelstraat 10
- 12 jan. Emma Vendel-Zandbergen (98)  
De Santmark 108, Castricum
- 16 jan. Henk Zandbergen (76)  
Plantenhove 21, Castricum

**Dat zij mogen rusten in vrede**

## COLLECTEN

- 1 dec. € 574
- 8 dec. € 655 Advent
- 15 dec. € 199
- 25 dec. € 3634 Kerstmis
- 29 dec. € 270
- 5 jan. € 980 Oud en Nieuw
- 12 jan. € 220
- 19 jan. € 405

## LOURDESGROEP ALKMAAR

Heeft u interesse om naar Lourdes te gaan. Lourdesgroep Alkmaar is druk bezig met de voorbereidingen.



Datum 5 t/m 10 mei gaat er een groep naar Lourdes en er zijn nog plaatsen beschikbaar.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Mevrouw Ans Captijn-van den Berg:  
telefoon 06 28 87 69 04  
De heer Fred van den Berg:  
telefoon 072 515 00 38  
Mevrouw Tineke Goossen:  
telefoon 06 28 58 24 05

### PAROCHIEBESTUUR HEEMSKERK, CASTRICUM, UITGEEST

Deken Ton Cassee, voorzitter  
in solidum met Pastoor Kaleab  
Masresha Shiferaw  
Bert Jan Rozestraten, gedelegeerd  
voorzitter, Heemskerk  
Piet van der Horst, secretaris, Castricum  
Wilma Groot, lid, Uitgeest  
Cees Deijle, lid, Uitgeest  
Rita Dufrenne, lid, Heemskerk  
Wendy van der Meer, lid, Castricum

Secretariaat:  
Dorpsstraat 113, 1901 EK Castricum  
E-mail: info@regioheemskerk.nl

### LOCATIETEAM CASTRICUM

**R.K. PAROCHIE DE GOEDE HERDER**  
Pastoor Kaleab Masresha Shiferaw,  
voorzitter  
Piet van der Horst, gedelegeerd  
voorzitter-secretaris  
Wendy van der Meer, lid  
Wim Brakenhoff, lid  
Marja van den Brink, lid  
Yvonne Brakenhoff, lid  
Mariëtte Mantel, lid  
Gerard Veldt, penningmeester

## WIJZIGINGEN

Adreswijziging of Overweg niet meer  
ontvangen of kerkbalans:

pancratius  
@degoedeherdercastricum.nl

## PAROCHIE-INFO

### PASTOOR

Pastoor K. (Kaleab) Masresha Shiferaw  
Dorpsstraat 131, 1901 EK Castricum.  
Tel. 0251-838124,  
email: pastoorkaleab@  
degoedeherdercastricum.nl

### PAROCHIESECRETARIAAT

Dorpsstraat 113, 1901 EK Castricum  
tel. 652479  
E-mail: pancratius@  
degoedeherdercastricum.nl  
Dinsdagmorgen van 09.30-11.30 uur en  
vrijdagmorgen van 9.30-12.00 uur.

Ons websiteadres is  
[www.degoedeherdercastricum.nl](http://www.degoedeherdercastricum.nl)

Voor allerlei praktische zaken zoals, dopen, misintenties, huwelijksvieringen, overlijden, Eerste Communie; en uw gegevens als u hier komt wonen of vertrekt.

### DIENSTEN IN HET WEEKEND EN DOOR DE WEEK

St. Pancratiuskerk, Dorpsstraat 113  
zaterdagavond om 19.00 uur  
zondagmorgen om 10.30 uur  
dinsdag- en donderdagmorgen  
om 09.00 uur

Elke vrijdag is de kerk open van 09.00 - 12.00 uur. De eerste vrijdag van de maand is er een viering ter ere van het Heilig Hart om 09.00 uur. Zie voor meer informatie over weekendvieringen en feestdagen het weekendrooster.

Voor uw kerkbalans-/parochiebijdragen:  
ING-bank NL18INGB0000206597 of  
RABO-bank NL85RABO0311902316  
t.n.v. R.-K. Parochie De Goede Herder  
Castricum

Voor uw bijdragen schoolproject Kaleab  
RABO-bank NL97RABO0311902294 of  
ING-bank NL12INGB00002210240  
t.n.v. R.-K. Parochie De Goede Herder

## COLOFON

### REDACTIE

Marja van den Brink, tel. 656 860  
José Marsé, tel. 650 655

### DRUKWERK

VHP Drukkers Heemskerk,  
tel. 0251 240189

### VERSPREIDING IN BAKKUM

Anneke Bijman, tel. 657807

### VERSPREIDING IN CASTRICUM

Sjaak Tiebie  
tel 830 475, mobiel 06 26 725 440

De Overweg in 2020 zal verschijnen op  
26 maart, 14 mei, 27 augustus,  
29 oktober en 17 december.

### INLEVEREN KOPIJ

Wij vragen u uw kopij in te leveren  
vóór 11 maart 2020.

Het liefst per e-mail:  
overweg@degoedeherdercastricum.nl  
of jose.marse@ziggo.nl

U kunt uw kopij ook inleveren bij het  
parochiesecretariaat, Dorpsstraat 113  
of Eerste Groenelaan 4

De redactie behoudt zich overigens het  
recht voor zelfstandig wijzigingen aan  
te brengen in de aangeleverde kopij.

Alle kopij, opgenomen in de Overweg,  
kunt u digitaal teruglezen via onze web-  
site waarin dus ook alle artikelen letter-  
lijk worden opgenomen.

ZIE OOK ONZE WEBSITE:  
[WWW.DEGOEDEHERDERCASTRICUM.NL](http://WWW.DEGOEDEHERDERCASTRICUM.NL)