



IN DIT NUMMER

- Gewijzigde tijden kerkdiensten
- Gewijzigd mailadres van pastoor Kaleab
- Een blije penningmeester
- Wie wil ons helpen het AED te bedienen?

VORMSEL 2021 INFORMATIEAVOND

De verschillende parochies in de regio werken samen bij de voorbereiding op het Vormsel. Katholieke kinderen uit groep 8 worden hiervoor uitgenodigd om in het volgend voorjaar het Vormsel (Confirmation) te ontvangen.



Aanmelden voor deze avond kan bij Pina Russo-Contino, email russo133@outlook.com of tel. 06-27545594. Ook dit jaar zijn er weer leuke activiteiten gepland, waaronder een bezoek aan de Bavo-kathedraal in Haarlem.

Wilt u of uw kind alvast wat meer te weten komen over

het vormsel? Zoek dan op Youtube naar: bewust katholiek vormsel. Zoek ook op Facebook en Instagram naar "youth0251" om foto's te zien van de vormselbijeenkomsten van vorig jaar.

Met vriendelijke groet,
namens iedereen van de vormsel-werkgroep,

Kapelaan Teun Warnaar

De informatieavond voor de ouders en verzorgers samen met hun kind vindt plaats op woensdag 7 oktober 2020, Spoellaan 3 te (1964 TA) Heemskerk, in de Esplanadezaal van de Mariakerk.

Start informatieavond is om 19.30 u. Tijdens deze avond kan kennis worden gemaakt met de werkgroep en geven we verdere informatie over het project.

ER KAN WEER WORDEN GEDOOPT

In verband met het virus hebben we het dopen van kinderen en volwassenen even uitgesteld maar inmiddels is het weer mogelijk om dit sacrament te ontvangen.

Op het moment van het Doopsel zelf en bij de zalving komt de diaken of priester natuurlijk even wat dichterbij, maar verder proberen we de anderhalve meter afstand te bewaren.

Door het Doopsel krijg je deel aan het nieuwe leven dat Jezus is komen brengen en word je lid van zijn Kerk. Jezus heeft gezegd: "Laat de kinderen tot mij komen". Ouders die hun kindje willen laten dopen zijn daarom weer van harte welkom!

Namens de pastores van de regio



EVEN EEN KLEIN BERICHT VAN EEN BLIJE PENNINGMEESTER



In de vorige Overweg heb ik een stukje geplaatst met het verzoek om een extra bijdrage tijdens de sluiting van onze kerk in verband met de Corona crisis. Veel parochianen hebben hieraan gehoor gegeven. Inmiddels is er ongeveer € 2.400 aan giften ontvangen. Hartelijk dank daarvoor.

Gerard Veldt

UIT HET BESTUUR



Eind juli kwamen de pastores en ondergetekende bijeen om ons opnieuw te buigen over de huidige situatie in deze tijd van corona. We zien het aantal besmettingen in Nederland weer oplopen maar hopen dat de versoepelingen van de laatste twee maanden niet teruggedraaid zullen worden. Laat het duidelijk zijn: voorlopig zijn we nog niet van dit virus af. De afgelopen maand zijn er wel weer mogelijkheden gekomen voor het vieren van sacramenten als doopsel, eerste communie en vormsel. Ook zijn er (beperkte) mogelijkheden voor repetities en koorzang, maar samenzang blijft vooralsnog een te groot risico.

Het bestuur wil haar welgemeende dank uitspreken aan alle koster van de kerken in onze regio voor de inspanningen in de afgelopen maanden om met inachtneming van alle RIVM-maatregelen onze kerkgebouwen weer toegankelijk te maken.

VERHUIZINGEN

De verhuizing van kapelaan Teun Warnaar en zijn huisgenoot Tesfayohannes van de pastorie van Uitgeest naar de pastorie van de Mariakerk heeft begin juli plaatsgevonden. Een flinke groep vrijwilligers heeft het interieur van deze pastorie opgeknapt. Maar ook de sacristie heeft door de inzet van koster van de Mariakerk een facelift ondergaan. Een dikke pluim voor al die mannen en vrouwen die belangeloos hun tijd, energie en talent beschikbaar hebben gesteld! Ook pastor Anton Overmars gaat verhuizen. De beoogde datum van verhuizing is verschoven naar 17 augustus.

Wij wensen kapelaan Teun, Tesfayohannes en pastor Anton veel woongenot in respectievelijk Heemskerk en Uitgeest. Tenslotte is de Heemskerkse parochie haar zusterparochie in Uitgeest veel dank verschuldigd voor het beschikbaar stellen van een flink aantal meubels en lampen!

ROOSTER

Eind juli heeft het pastoresteam geëvalueerd hoe het kerkbezoek gedurende weekendvieringen in de maand juli is verlopen. In deze vakantieperiode zijn we vooralsnog binnen de capaciteitsgrenzen van de kerken in onze regio gebleven, al was het voor sommi-

ge kerken wel al tegen die grens aan. Gelukkig hoefde nergens kerkgangers de toegang geweigerd te worden. Op grond van de ervaringen tot en met juli en de toegenomen kans op de mogelijkheid van een tweede golf coronabesmettingen adviseren de pastores het bestuur het rooster voor de maanden september en oktober ongewijzigd te laten.

ALPHA-CURSUS

De afgelopen maanden hebben Rita Dufrenne en ondergetekende vanuit het bestuur aan een Alphacursus meegedaan.

Alpha bestaat uit een aantal interactieve bijeenkomsten waarin we in een informele en vriendschappelijke sfeer praten over het leven en het christelijk geloof. Normaliter worden Alpha avonden georganiseerd op basis van een gemeenschappelijke maaltijd en fysieke bijeenkomsten. Dat ging in deze coronatijd nu even anders door online contact op basis van videobellen.

We hebben de cursus nog niet af kunnen maken, na de vakantieperiode volgen er nog een aantal sessies. Maar ik wil de cursus, die dit keer gegeven werd door rector Jeroen de Wit en kapelaan Teun Warnaar, wel van harte bij u aanbevelen. Het is een laagdrempelige vorm die geloofsverdieping stimuleert en die uitnodigt tot versteviging van de band met God en zijn Zoon Jezus. Met behulp van een aantal prikkelende video's worden verschillende thema's behandeld. Het stemt deelnemers zeker tot nadenken. Ik herinner mij bij de start nog een citaat van Freddy Mercury, de leadzanger van popgroep Queen: 'je kunt alles hebben in het leven, maar toch eenzaam zijn.'

Wie of wat u ook bent en waar u ook vandaan komt, deze cursus mag zeker bijdragen tot stimulering van een eeuwigdurende relatie met God. Kijkt u maar eens op www.alphacursus.nl of vraagt u kapelaan Teun eens om informatie.

De eerstvolgende vergadering van het bestuur van het samenwerkingsverband is op donderdag 27 augustus.

*Bert Jan Rozestraten
Gedelegeerd voorzitter*

VAKANTIE IN CORONATIJD

Wat is het een gekke tijd en wat wordt er, ondanks alle beperkingen enorm hard gewerkt binnen onze gemeenschap. Voortdurend kwamen er nieuwe regels en de kosters en andere vrijwilligers hebben gezorgd dat het in de kerk vloeiend, weliswaar via "volg de pijlen" verloopt. Bij binnenkomst in de kerk zult u in de hal aan de wand een AED zien hangen. Een veilig gevoel dat hij er hangt, we hopen alleen niet er al teveel gebruik van te hoeven maken. Zo hangt er ook een nieuwe brandblusser en ook daar... u snapt het!

Het mailadres van pastoor Kaleab is gewijzigd. Hier volgt het juiste adres: kaleabman@gmail.com. Zo kan hij alle mail weer lezen.

Op vrijdagochtend is het in de kerk fijn vertoeven. De koster is druk bezig, de bloemenmeisjes creëren weer prachtige bloemstukken. Denk niet: is dit nou niet zonde in deze tijd? Nee, zelfs met kunstbloemen maken zij er iets prachtigs van en tijdens uitvaarten wordt er nog eens extra zorg aan besteed. De zusjes Zentveld zijn hun liederen aan het zingen, oefenen heet het niet meer want de dames zijn al jaren enorm goed op elkaar ingespeeld. Even een fijne rustplek.

Het kaarsje steken we weer op en iets extra's in de bus voor het kaarsgeld om toch maar te zorgen dat we onze kerk mogen behouden. Ook fijn is het om in het dorp mensen tegen het lijf te lopen die je al jaren kent, in de loop der tijd zijn uitgeschreven en dan toch weer bij onze kerk willen horen. "Want het hoort bij mij. Ik ben er gedoopt en ik wil heel graag dat de kerk blijft."

We hopen zo nog veel meer mensen tegen te mogen komen. Nog veel parochianen komen jammer genoeg nog op de oude tijd op zondag naar de kerk voor de dienst. Sinds enige tijd begint de dienst op zondag om 09.15 uur. Het is vroeg, we weten het maar dit is niet zonder reden. De pastores hebben na deze viering nog een viering elders, in Beverwijk, Uitgeest of Heemskerk. Er was ook een mogelijkheid voor ons om later te beginnen. Hier is niet voor gekozen, anders zou uw ochtend voor u het weet, om zijn. Nu kunt u nog genieten van een fijne lange zondag.

Wij hopen dat u weer kunt genieten van dit parochieblad, nog 1 te gaan en dan zitten we alweer in de kersttijd!

Uw redactie, Marja van den Brink en José Marsé

Het is op het ogenblik erg onrustig in Ethiopië. Het contact is daardoor moeilijk. We kunnen dus over de actuele situatie niet veel zeggen.

Sinds september 2019 hebben we in nauw overleg met Rahel een nieuwe aanpak gekozen. De dagelijkse maaltijd is voor de gezinnen van onze schoolkinderen de zwaarste kostenpost en de grootste zorg. Schooluniformen en schoolboeken kunnen vaak meerdere jaren gebruikt worden, ook weer door jongere broertjes en zusjes. Daarom krijgen de gezinnen nu een bijdrage in natura, in de vorm van ingrediënten voor de maaltijd. Het project in deze vorm loopt nu een klein jaar en het loopt goed.

Ook Ethiopië is sinds maart in de ban van het coronavirus. In Addis Abeba zijn (tot 16 juni) 2743 mensen besmet. De scholen zijn al een tijd gesloten. Rahel geeft de gezinnen vloeibare zeep en ook heeft zij gezorgd voor een watertank, zodat de

mensen goed hun handen kunnen wassen.

Het lunchproject kan door de coronadreiging niet op de gebruikelijke wijze doorgaan. Zo'n bijeenkomst zou een gevaar vormen zowel voor de kinderen als voor de moeders die de maaltijden verzorgen. Daarom krijgen de kinderen nu eens in de maand een pakket met levensmiddelen die essentieel zijn voor de bereiding van ontbijt en lunch, zoals olie, meel en groente.

De geplande activiteiten van onze werkgroep in het voorjaar hebben we moeten afgelasten en ook voor het najaar kunnen we nog geen plannen maken. Jammer van de gezelligheid voor u en voor ons. Maar natuurlijk lopen we hierdoor ook inkomsten mis. U zou ons kunnen helpen door een extra bijdrage te geven. We denken bijvoorbeeld aan een bijdrage van € 5,- per maand. Maar ieder ander bedrag, op welke manier ook, is natuurlijk van harte welkom.

OUD PAPIER VOOR ETHIOPIË

De containers voor het oud papier zijn een groot succes. Ze leveren telkens weer een heel mooi bedrag op. Heel hartelijk dank voor iedereen die daaraan heeft meegewerkt!



Wel vragen we iedereen rekening te houden met het volgende dringende verzoek:

1. Zet niets op of naast de bakken.
2. Maak kartonnen dozen klein.
3. Maak de bakken niet zo vol dat de klep niet meer dicht kan.

Onze vrijwilligers en de professionals van de firma Groot zijn u er dankbaar voor!

VOEDSELBANK CASTRICUM

De Voedselbank in Castricum werkt wekelijks vanuit het Parochiecentrum van Parochie De Goede Herder aan de Dorpsstraat 113 in Castricum op vrijdag van 10.30-13.00 uur.

Deze Voedselbank is een dependance van Stichting Voedselbank

IJmond-Noord. De vrijwilligers die daar werken komen uit Castricum.

Aan de personen die voor een voedselpakket in aanmerking komen, wordt wekelijks op die plaats een pakket verstrekt. Een voedselpakket is een basisverstrekking.

Indien nodig wordt er door onze Caritas extra hulp verstrekt in de vorm van een financiële ondersteuning.

Uw bijdrage voor deze extra verstrekking aan onze medemens in nood kunt u doen door uw bijdrage over te maken op het rekeningnummer NL41 RABO 0349 3356 99 t.g.v. PCI DGH Castricum. Uw bijdrage komt dan in zijn geheel terecht bij de doelgroep.

De werkgroep, Caritas De Goede Herder



HERZIENING SLEUTELPLAN NOODZAKELIJK

Door een combinatie van redenen heeft het locatieteam besloten om in de komende periode de toegang tot de parochiegebouwen te stroomlijnen.

Een aantal sloten zijn versleten, certificaten zijn verlopen, waardoor er ongecontroleerde kopieën van sleutels in omloop zijn. We hebben de afgelopen jaren diverse gevallen van insluiting, vernieling en diefstal gehad en treffen regelmatig deuren open waar dat niet zo zou moeten zijn.

Het locatieteam gaat over naar één systeem voor alle relevante sloten, waardoor het aantal in omloop zijnde sleutels (en dus beheerskosten) drastisch kan worden gereduceerd en de bekende "sleutelbos" tot het verleden behoort. Na invoering zijn alle nieuwe sleutels gecertificeerd en de houders zullen bekend zijn bij de technische commissie van de parochie.

Het uitgangspunt is dat iedereen die nu toegang nodig heeft voor parochiële taken dat ook in de toekomst krijgt. Op basis van de bestaande registratie zijn toegangsrechten gedefinieerd voor een aantal gebrui-

kersgroepen en iedere bekende houder van een sleutel zal vooraf geïnformeerd worden over de specifieke veranderingen.

We zullen ervoor zorgen dat sleutels worden uitgereikt voordat de sloten stapsgewijs worden vervangen. Hierdoor voorkomen we discontinuïteit in de toegangsverlening. De huidige planning voorziet in een overgang vanaf medio september 2020.

Met vriendelijke groet,
Wim Brakenhoff (Technische commissie)
Wim van der Meer (Voorzitter)

BEDANKT

Hierbij willen wij Mevrouw Gré Bos-Gooijer hartelijk danken voor het bezorgen van het parochieblad. Wij wensen u het allerbeste toe.

Namens de werkgroep verspreiding
De Overweg,
Sjaak Tiebie



HOOP

*Geef elkander hoop dan gaat alles goed.
Geef elkander hoop als je elkaar ontmoet.
Niet met dure woorden, een rede of een preek nee, zomaar bij de slager of in de apotheek.
Op een café terrasje, of in de bioscoop, al is het nog zo vluchtig, maar
Geef elkander Hoop.*

(Toon Hermans)

OPENING SEIZOEN 2020-2021 RAAD VAN KERKEN CASTRICUM



De Raad van Kerken Castricum is dankbaar in september toch voorzichtig te kunnen starten met enkele activiteiten. U begrijpt dat te allen tijde rekening wordt gehouden met de geldende voorschriften om coronabesmettingen te voorkomen. Dat betekent dat voorlopig anderhalve meter afstand wordt gehouden in de kerk en dat bij cursussen, zeker tot januari, maximaal 15 deelnemers zijn toegestaan.

Het **Taizé-avondgebed** wordt weer iedere week gehouden op **maandagavond van 19.00 tot 19.45 uur in de Dorpskerk**.

Eerste avond: **7 september 2020**. De liturgie is altijd hetzelfde opgebouwd. Er is een Psalmlezing en een Bijbellesing.

Jong en oud, iedereen is welkom.

Mediteren is vanaf september weer maandelijks in de Dorpskerk. Bert Appers zal leiding hieraan geven. Eerste bijeenkomst: **vrijdagsmiddag 25 september 2019**

Inloop 15.00 uur;
meditatie 15.30-16.30 uur

Op **Israëlzondag 4 oktober** is er om 16 uur in de Dorpskerk een muzikale voorstelling over de Tora: 'Goh!?' met muziek van Klezmerband Mesjogge. Bijdrage: € 5 (inclusief Joods hapje en drankje na afloop)

Sacred Dance is vanaf oktober elke **2e maandagavond** van de maand weer in de Schakel. De leiding is in handen van Corine Zwaan. Muziek en beweging geven je de kans om lichaam en geest te ontspannen, om vreugde, concentratie, stilte en verbondenheid met elkaar te ervaren. Ervaring is niet nodig. Eerste avond: 8 oktober 2020 van 20.00-22.00 uur
Bijdrage: € 10 per avond

Het volledige programma vindt u in het programmaboekje dat begin september beschikbaar is en op: www.rvkcastricum.nl

CARITAS IN ONZE PAROCHIE DE GOEDE HERDER

Uw gift voor Caritas kunt u overmaken op bankrekeningnummer NLRABO 0349 3356 99 t.g.v. PCI DGH Castricum.

Uw gift wordt gebruikt om die medemens die niet meer zelf kan rondkomen anoniem te helpen. Graag ontvangen wij uw informatie als het gaat om stille armoede daar waar dit niet zichtbaar is, dit gaat in strikte anonimiteit. Uw informatie kunt u kwijt bij Pastoor Kaleab.

VANUIT HET LOCATIE TEAM

Aan het eind van deze vakantieperiode we met het Locatieteam weer een eerste overleg gehad.

Covid-19 zit ons nog behoorlijk dwars en bij alles wat we wel kunnen ondernemen ligt veel nadruk op voorkoming van verdere verspreiding. De richtlijnen vanuit het bisdom staan ons gelukkig toe om met beperkte capaciteit een aantal vieringen weer op te pakken. Als het goed is bent u daar door een rondbezorgde nieuwsbrief over geïnformeerd. Het was even wennen, maar we lijken met elkaar werkbare routines te hebben gevonden in de "1,5 meter kerk", waarbij opgemerkt dat er nog steeds ruimte is om aan te sluiten bij de vieringen.

Gelukkig zien we ook weer een aantal activiteiten in een "RIVM bestendige" vorm opstarten. Beperkte voorzang tijdens de vieringen in het weekend wordt met steun van velen weer gerealiseerd. Gebruikers van het parochiecentrum willen weer een doorstart maken of hebben dat reeds gedaan. Koren denken over doorstarten van repetities of zijn daar al aan begonnen volgens de regels onze veiligheid niet in gevaar te brengen.

Vanuit het pastoresoverleg is besloten om deze aangepaste werkwijze rond de liturgie aan te houden. Dat betekent ook dat we rond de startzondag (13 sept.) geen ruimte hebben om op een veilige manier extra evenementen te organiseren.

Ook op bestuurlijk vlak zitten we niet stil. Naast de reguliere werkzaamheden, is hard gewerkt aan een sleutelplan (daarover meer in een apart stukje in deze overweg) en zijn we in overleg met de Eritrese gemeenschap uit Alkmaar die voor haar vieringen op zoek is naar een vervangende kerkruimte. Ook hebben we het overleg over regiovorming weer opgepakt. Daarover hoort u uiteraard meer zodra de ontwikkelingen zich daarvoor lenen.

Laten we koesteren wat we op dit moment weer gezamenlijk kunnen en mogen doen, en hopen dat we erin slagen een ernstige tweede golf van corona uitbraak te voorkomen.

Wim van der Meer, voorzitter

MENSEN GEVRAAGD...

Ook nu vragen wij uw aandacht voor de volgende vacatures:

1. Wij zoeken versterking voor de werkgroep Caritas. Het huidige bestuur bestaat uit twee personen en dit getal is niet de afspiegeling van onze parochie De Goede Herder. Het gaat niet om het vergaderen, slechts tweemaal per jaar, nee het gaat om het hebben van oren en ogen voor je omgeving om op deze manier noodgevallen op te sporen en dit doen wij vooral in stilte. Wie kunnen wij hiervoor interesseren? Voor informatie Ton Borst 0651609015
2. Wie zou willen meedenken in de werkgroep Raad van Kerken Castricum. Deze oecumenische groep komt 9 keer per jaar bij elkaar. Zij organiseert jaarlijks vele activiteiten op het gebied van geloofsverdieping en spiritualiteit, zie ons jaarprogramma op www.rvkcastricum.nl. Van jou vragen wij creatief mee te denken in een prettig werkend team van 8 personen. Voor informatie Hanneke Klinkert 0681408112

DOORSTART GEMENGD KOOR

Het blijft, zo blijkt uit de reguliere informatie rondjes die onderling door leden en bestuur van het koor sinds corona ons overdonderde worden gedaan, bij de meeste koorleden een groot gemis om de wekelijkse repetities en de gezamenlijke zondagse uitvoeringen te moeten missen. Hierbij spelen natuurlijk ook het gemis aan onderling contact en de gezelligheid een rol.

Voorzichtige herstart van zang werd weer mogelijk in de weekend vieringen vanaf medio juli. Echter onder strenge beperkingen. Een klein aantal cantores werd toegestaan en er moest (en terecht) zeer voorzichtig te werk gegaan worden. En eerlijk gezegd waren de regels over maximale aantallen zangers, eisen aan de ruimte en bijvoorbeeld onderlinge afstand op zijn zachtst gesteld "behoorlijk uitdagend".

Gelukkig zijn sinds 10 juli, op basis van voortschrijdend inzicht en effect



metingen die gelukkig positief zijn uitgevallen, de teugels weer iets gevierd. Het bestuur van het koor concludeerde dat we binnen de thans gestelde regels veilig zouden kunnen repeteren met grofweg een derde deel van ons koor tegelijk aanwezig (en natuurlijk een hele serie andere maatregelen). Dit inzicht was aanleiding om bij de leden te polsen of ze weer wilden aansluiten bij de repetities die we vanaf 20 augustus weer gaan houden met beperkte bezetting. Deelname is uiteraard geheel vrijwillig en het staat ieder vrij zijn/haar eigen afwegingen te maken. Gelukkig gaf een zeer grote meerderheid te kennen dat ze dat graag wilden en een plan is gemaakt om, mits er geen dramatische verslechtering rond Covid - 19 plaatsvindt, vanaf 20 augustus in kleine groepen de draad weer op te pakken.

Het is duidelijk dat er vanuit het bisdom en het RIVM nog steeds geen groen licht is om tijdens de vieringen weer met koor en volk gezamenlijk te zingen. Voorlopig zal dus in de weekenden de praktijk met beperkte cantores en zonder volkszang worden voortgezet. Maar een belangrijk gezegde leert ons... "oefening baart kunst" dus zodra we officieel weer mogen zingen tijdens de vieringen, is het gemengd koor er zeker klaar voor.

Monique Weimar (Voorzitter)

OPROEP

Zoals u heeft kunnen zien en lezen hangt er in de kerk een AED apparaat. Bent u een regelmatige kerkbezoeker en in het bezit van een EHBO diploma, zou u ons dan willen en kunnen ondersteunen bij eventuele calamiteiten.



Indien noodzakelijk zullen we bijvoorbeeld door iemand van de EHBO extra mensen laten opleiden. Dit is dan een korte cursus/bijlesing.

Voor het doorgeven en opgeven kunt u zich melden bij het secretariaat van onze kerk, tel. 0251-652479 of per mail: pancratius@degoedeherdercastricum.nl

ROOSTER LITURGISCHE VIERINGEN

Zondag 30 augustus 09.15 uur	Eucharistieviering Pastoor Kaleab Voorzang
Zaterdag 5 september 19.00 uur	Woord- en Communiedienst Diaken Marcel de Haas Voorzang
Zondag 6 september 09.15 uur	Eucharistieviering Kapelaan Teun Warnaar Voorzang
Zondag 13 september 09.15 uur Startzondag	Eucharistieviering Pastoor Kaleab Voorzang
Zaterdag 19 september 19.00 uur	Eucharistieviering Pastoor Kaleab Voorzang
Zondag 20 september 09.15 uur	Eucharistieviering Pastoor Kaleab en Diaken Marcel de Haas Voorzang
Zondag 27 september 09.15 uur	Eucharistieviering Pastoor Kaleab en Diaken Marcel de Haas Voorzang
Zaterdag 3 oktober 19.00 uur	Eucharistieviering Pastoor Kaleab Voorzang
Zondag 4 oktober 09.15 uur	Eucharistieviering Kapelaan Teun Warnaar Voorzang
Zondag 11 oktober 09.15 uur	Eucharistieviering Pastor Anton Overmars Voorzang
Zondag 18 oktober 09.15 uur	Eucharistieviering Kapelaan Teun Warnaar Voorzang
Zondag 25 oktober 09.15 uur	Eucharistieviering Pastoor Kaleab Voorzang
Zaterdag 31 oktober 19.00 uur	Pastoor Kaleab Voorzang
Zondag 1 november 09.15 uur	Kapelaan Teun Warnaar Voorzang
Maandag 2 november 19.00 uur Allerzielen	Pastoor Kaleab en Diaken Marcel de Haas Voorzang



OECUMENISCHE VROUWENGESPREKSGROEP

Iedere 2e donderdag van de maand komen enkele vrouwen, katholiek én protestant, bij elkaar om te spreken over een gespreksonderwerp. Samen worden die onderwerpen uitgezocht. Dat kan over van alles gaan waar op dat moment de aandacht naar uitgaat. Meningingen en ervaringen worden uitgewisseld, zodat we van elkaar leren.

10 september: Presentatie over de watersnoodramp in Zeeland in 1953.
8 oktober: Zingeving, over de zin van het leven. Altijd onder voorbehoud.

De koffie staat klaar om 13:45 uur in De Schakel, zodat we om 14:00 uur kunnen beginnen. We gaan door tot 16:00 uur. De Schakel ligt in het steegje tussen de Dorpskerk en De Kern in.

Misschien is het wat voor u?
U kunt altijd een keer komen kijken.
U bent van harte welkom!

Inlichtingen:
Annalize Karsten, tel. 654 494 en
Mariët Feijen-Schrickx, tel. 655 697

OVERLEDENEN

Wij hebben afscheid moeten nemen van de volgende parochianen:

- 16 mei Jan Dekker, overleden te Egmond aan Zee
27 mei Willem Liefing (84)
Kagerweg 5a, Beverwijk
29 mei Gert Jan Beentjes (76)
Laan van Albertshoeve 128
30 mei Jane Tubon (51)
De Boogaert 11
7 juni Els Winder-Theissling (54)
Anne v. Saksenln. 6, Alkmaar
14 juli Rie Zonneveld (91)
Meester Dekkerstraat 11
28 juli Pé Zonneveld (88)
Heereweg 36M, Bakkum
29 juli Lien Greuter-Jonk (97)
De Boogaert 127
30 juli Ernst Lawa (83)
W. de Zwijgerlaan 118
16 aug. Franciscus Zonneveld (85)
van Duurenlaan 4

Dat zij mogen rusten in vrede



COLLECTEN

4/5 juli	€ 819
11 juli	€ 210
18/19 juli	€ 523
26 juli	€ 280
1/2 augustus	€ 326
9 augustus	€ 287

DOPELINGEN

2 aug. Noor Huitenga, Walingstuijn 26

Welkom in ons midden

PAROCHIEBESTUUR HEEMSKERK, CASTRICUM, UITGEEST

Pastoor Kaleab Masresha Shiferaw, voorzitter
Bert Jan Rozestraten, gedelegeerd voorzitter, Heemskerk
Wim van de Meer, secretaris, Castricum
Wilma Groot, lid, Uitgeest
Wim Brugman, lid, Uitgeest
Rita Dufrenne, lid, Heemskerk
Wendy van der Meer, lid, Castricum

Secretariaat:
Dorpsstraat 113, 1901 EK Castricum
E-mail: info@regioheemskerk.nl

LOCATIETEAM CASTRICUM R.K. PAROCHIE DE GOEDE HERDER

Pastoor Kaleab Masresha Shiferaw, voorzitter
Wim van de Meer, gedelegeerd voorzitter-secretaris
Wendy van der Meer, lid
Wim Brakenhoff, lid
Marja van den Brink, lid
Yvonne Brakenhoff, lid
Mariëtte Mantel, lid
Gerard Veldt, penningmeester

WIJZIGINGEN

Adreswijziging of Overweg niet meer ontvangen of kerkbalans:
pancratius@degoedeherdercastricum.nl

PAROCHIE-INFO

VOORGANGERS

Pastoor K. (Kaleab) Masresha Shiferaw
Dorpsstraat 131, 1901 EK Castricum.
Tel. 0251-838124,
email: kaleabman@gmail.com
Diaken Marcel de Haas 06-13747848
Pastoor Anton Overmars 06-28963045
Kapelaan Teun Warnaar 06-13997625

PAROCHIESECRETARIAAT

Dorpsstraat 113, 1901 EK Castricum
tel. 652479
E-mail: pancratius@degoedeherdercastricum.nl
Dinsdagmorgen van 09.30-11.30 uur en
vrijdagmorgen van 9.30-12.00 uur.

Ons websiteadres is
www.degoedeherdercastricum.nl

Voor allerlei praktische zaken zoals, dopen, misintenties, huwelijksvieringen, overlijden, Eerste Communie; en uw gegevens als u hier komt wonen of vertrekt.

DIENSTEN IN HET WEEKEND EN DOOR DE WEEK

St. Pancratiuskerk, Dorpsstraat 113
zaterdagavond om 19.00 uur
zondagmorgen om 10.30 uur
dinsdag- en donderdagmorgen om 09.00 uur

Elke vrijdag is de kerk open van 09.00 - 12.00 uur. De eerste vrijdag van de maand is er een viering ter ere van het Heilig Hart om 09.00 uur. Zie voor meer informatie over weekendvieringen en feestdagen het weekendrooster.

Voor uw kerkbalans-/parochiebijdragen:
ING-bank NL18INGB0000206597 of
RABO-bank NL85RABO0311902316
t.n.v. R.-K. Parochie De Goede Herder
Castricum

Voor uw bijdragen schoolproject Kaleab
RABO-bank NL97RABO0311902294 of
ING-bank NL12INGB00002210240
t.n.v. R.-K. Parochie De Goede Herder

COLOFON

REDACTIE

Marja van den Brink, tel. 656 860
José Marsé, tel. 650 655

DRUKWERK

VHP Drukkers Heemskerk,
tel. 0251 240189

VERSPREIDING IN BAKKUM

Anneke Bijman, tel. 657807

VERSPREIDING IN CASTRICUM

Sjaak Tiebie
tel 830 475, mobiel 06 26 725 440

De Overweg in 2020 zal verschijnen op 29 oktober en 17 december.

INLEVEREN KOPIJ

Wij vragen u uw kopij in te leveren **vóór 13 oktober 2020.**

Het liefst per e-mail:
overweg@degoedeherdercastricum.nl
of jose.marse@ziggo.nl

U kunt uw kopij ook inleveren bij het parochiesecretariaat, Dorpsstraat 113 of Eerste Groenelaan 4

De redactie behoudt zich overigens het recht voor zelfstandig wijzigingen aan te brengen in de aangeleverde kopij.

Alle kopij, opgenomen in de Overweg, kunt u digitaal teruglezen via onze website waarin dus ook alle artikelen letterlijk worden opgenomen.

**ZIE OOK ONZE WEBSITE:
WWW.DEGOEDEHERDERCASTRICUM.NL**