

## IN DIT NUMMER

- Startzondag met Mgr. Hendriks
- Monumentendag op 11 en 12 september
- Bescheiden oproep van de penningmeester
- De wonderen zijn de wereld nog niet uit

## VANUIT HET LOCATIETEAM

### WE MOGEN GELUKKIG DE STARTZONDAG WEER VIERN!

Het vorige stukje tekst "namens het locatieteam" werd begin mei geschreven toen optimisme de overhand had en versoepelingen in het verschieft lagen. Eindelijk konden we weer met een positieve blik vooruit kijken. Maatregelen werden stapsgewijs verruimd en gelukkig hebben we dat bij de vieringen rond Hemelvaart en Pinksteren teruggezien in relatief goed bezochte en mooi muzikaal ondersteunde vieringen. Maar helaas bleek het deels een valse start en het was snel nodig om weer op de rem te trappen.

Ook voor de zang tijdens de vieringen is binnen het huidige coronaprotocol van de RK bisschoppen helaas nog een aantal restricties van kracht. Hierdoor is het op moment van schrijven nog niet mogelijk voor alle koren om met volle bezetting en met volkszang de draad weer op te pakken. We houden de ontwikkelingen uiteraard goed in de gaten en zullen waar mogelijk zo snel als we kunnen bijschakelen.

Maar laten we, in plaats van te treuren over wat niet kan, onze zegeningen tellen. Na de zondagse vieringen zijn we weer begonnen met het schenken van een kopje koffie. En, zoals het er nu naar uitziet, kunnen we de geplande en reeds aangekondigde startzondag op 5 september, na een onderbreking in 2020, weer samen vieren. Het locatieteam is blij en verheugd dat Mgr. Hendriks bereid is gevonden om in deze viering **(die voor één keer om 10.00 uur zal**



**beginnen**) samen met pastoor Kaleab voor te gaan. In kerkdiensten mag na de aankondiging van 26 juni in principe 100% van de capaciteit aan vaste zitplaatsen weer worden gebruikt voor zover hierbij de 1,5 meter afstand tussen de kerkgangers mogelijk is. Voor ons betekent dit dat er ruim 110 plaatsen beschikbaar zijn.

Wat ook van belang is om te melden is dat gelukkig achter de schermen de meeste ondersteunende activiteiten "gewoon" door konden gaan, mede dankzij de onmisbare en onvermoeibare inzet van vele betrokken vrijwilligers. We zijn dus helemaal klaar voor een doorstart!

We hopen van harte dat we op deze speciale startzondag een jaar kunnen beginnen dat minder wordt gehinderd door corona beperkingen. Moge het voor velen na een aantal bijzondere en moeilijke maanden het begin zijn van een periode waar we als gemeenschap elkaar weer gemakkelijker en vaker kunnen ontmoeten.

*Namens het locatieteam,  
Wim van der Meer (voorzitter)*

## GEZOCHT: STERRETJES VOOR DE EERSTE COMMUNIEVIERING

Op zondag 31 oktober om 11.00 uur, doen zeven kinderen in onze kerk hun eerste communie. Pastoor Kaleab gaat in deze viering voor en het kinderkoor De Sterretjes, onder leiding van dirigente Marieke Zondervan en pianiste Iris de Leur, zal in deze viering zingen. Wij zijn nog op zoek naar versterking van het koor.

In september en oktober gaan we op vrijdagmiddag oefenen van 17.00-18.00 uur, op de volgende dagen: 17 en 24 september, 1, 8, 15 en 29 oktober. Als je het leuk vindt om mee te zingen, meld je dan gauw aan op: [desterretjescastricum@gmail.com](mailto:desterretjescastricum@gmail.com)

Tot gauw!



## UIT HET BESTUUR



De zomervakantie is bijna ten einde. Wellicht was u ondanks alle coronabeperkingen enkele weken in het buitenland of bent u toch maar in ons eigen, mooie Nederland gebleven. Misschien bent u wel niet zo'n vakantieganger en zoekt u uw rust en ontspanning rond eigen huis en tuin.

Wat u de afgelopen zomermaanden ook heeft ondernomen, u bent meer dan welkom in de kerken in onze regio! Wij wensen al onze vrijwillig(st)ers veel plezier en succes toe met het opstarten van de werkzaamheden van onze werkgroepen. Hoewel we nog niet van de 1,5 meter samenleving zijn verlost, koorzang beperkt is toegestaan en samenzang ook nog niet mogelijk is, proberen we met elkaar 'de draad weer op te pakken'. Laten we hopen dat de structurele effecten van deze pandemie op onze samenwerkende geloofsgemeenschappen beperkt zullen zijn.

### BOUWKUNDIGE ZAKEN

Vanuit de locatieteams zijn de volgende bouwkundige zaken vermeldenswaard. In de St. Joseph parochie in Velsen-Noord buigt men zich, na de verkoop van het kerkgebouw, over de mogelijkheid van het huren van een gedeelte van de kerk in combinatie met het huren van een appartement voor pastor Mathew, zodat hij in de toekomst wellicht in onze regio kan wonen. Gesprekken met de verhuurder lopen nog en het geheel zal op de financiële merites getoetst dienen te worden. In de Pancratiuskerk zijn de kerkdeuren onlangs geschilderd. Tevens wordt in Castricum gekeken naar de mogelijkheid van het ophangen van camera's. Helaas is dat in deze tijd noodzakelijk vanwege ingegooide ruitjes en ander vandalisme. In Heemskerk is de kostbare restauratie van de glas-in-lood ramen van de Laurentiuskerk nagenoeg voltooid. Medio september staat de eindoplevering gepland. In de Mariakerk is met behulp van een hoogwerker recent de motor van de grote klok weer gerepareerd. In de Apostelkerk is na rijp beraad besloten af te zien van het leggen van nieuw laminaat. De kosten waren te hoog terwijl de leverancier geen garantie wilde geven. Voor de Onze Lieve Vrouwe Geboortekerkerk in Uitgeest hebben we onlangs van het bisdom

Haarlem-Amsterdam een machtiging ontvangen voor het uitvoeren van reguliere onderhoudswerkzaamheden, waaronder het herstellen van metselwerk, voegwerk, het vervangen van muurlood, lei- en schilderwerkzaamheden en dakgootbekledingen. Met het locatieteam van St. Eloy buigen we ons over de vraag wat zijn de toekomstige mogelijkheden van de Agathakerk in samenhang met de financiële positie van de parochie.

### PERSONELE VERMELDINGEN

In het locatieteam van St. Eloy is de rol van secretaris onlangs overgenomen door Peter Tervoort. Wij danken zijn voorganger Ben Slot voor alle inspanningen en wensen Peter veel succes en inspiratie bij het vervullen van zijn nieuwe rol! Tijdens de vorige vergadering van het regiobestuur hebben we Leny Dekker van harte gefeliciteerd met het feit dat zij al 40 jaar als vrijwilligster actief is, waarvan 25 jaar als lid van het parochiebestuur.

### OPMERKINGEN INZAKE HET ROOSTER VAN VIERNINGEN

Frequent bereiken ons vragen en opmerkingen over het rooster van vieringen. Als samenwerkingsverband van zes parochies en negen kerken met een pastoraal team dat regionaal in IJmond-Noord inzetbaar is, moeten wij keuzes maken. De tijdstippen van vieringen op zondagmorgen zijn door het regiobestuur in samenspraak met de locatieteams op 09.15 uur en 11.00 uur vastgesteld. Dit geeft de priesters/diakens voldoende gelegenheid om van kerk A naar kerk B te reizen. Afhankelijk van toekomstige ontwikkelingen zullen onvermijdelijk nieuwe roosteraanpassingen noodzakelijk zijn.

Deze tijd van verminderde kerkbetrokkenheid, mutaties in het pastoraal team en gevolgen van corona vraagt erom verder te kijken dan de eigen werkelijkheid. Wij vragen uw begrip voor de gemaakte keuzes. Met de ervaring van Rita Dufrenne beschikken we gelukkig over voldoende expertise om steeds weer een passend rooster samen te stellen. Rita, dank voor al je geduld, inspanningen en flexibiliteit hiervoor!

*Bert Jan Rozestraten  
(gedelegeerd voorzitter)*



**We starten weer en “de wonderen zijn de wereld nog niet uit”.**

Zondag 5 september Startzondag. Na een lange periode van rust en misschien bezinning starten we weer met een nieuw pastoraal jaar. Vorig jaar was het nog niet mogelijk, teveel risico's, teveel besmettingen maar nu wordt het een vrolijke dag met een mooie viering. Zo worden er ook enkele vrijwilligers in het zonnetje gezet. Normaal doen we dit tijdens de vrijwilligersdag. Dit jaar is ervoor gekozen om dit tijdens de Startzondag te doen. Het wordt dus inderdaad een feestelijke viering met na afloop een kopje koffie met een traktatie. U bent van harte welkom.

Inmiddels mogen er gelukkig weer meer parochianen de viering bijwonen. De dames Zentveld ondersteunen de vieringen met hun prachtige stemmen. Het is fijn dat er weer meer mogelijkheden zijn. Ze zijn op moment van schrijven aan het oefenen voor Monumentendag en echt, je krijgt er kippenvel van!

Ook mag er weer een kopje koffie worden geschonken na de viering. De koffiegroep is weer gestart en elke zondag staan de koffiedames klaar met een heerlijk kopje koffie voor u. We merken alleen dat er nog niet veel parochianen aansluiten, het moet allemaal weer even wennen maar bij deze bent u van harte uitgenodigd om dit moment gezellig bij te wonen.

En dan kan het zomaar gebeuren dat op onverklaarbare wijze spullen worden gevonden in de tuin en ja, zelfs in het zogenaamde “zielenhuisje”, het schuurtje achterin op de begraafplaats.



En dan hebben we het niet over een onbenullig iets hoor, er staat zomaar een bakfiets in het schuurtje en achter de grote schuur, rechts van de begraafplaats een enorme stapel stenen. Echt wel even werk geweest om het daar te krijgen en er jammer genoeg geen melding van gemaakt. En de beheerder moet het oplossen, althans dat probeert hij. Het kan toch niet zo zijn dat de tuin en het kerkhof een verzamelplaats wordt van spullen die je kwijt moet, een soort opslag? U begrijpt dat we heel graag willen weten van wie deze spullen zijn. Laat u het even weten aan de beheerder of aan het secretariaat?

Wij wensen u een mooie nazomer.

*Uw redactie, Marja van den Brink en José Marsé*

VAN DE PENNINGMEESTER

Wat betreft de corona pandemie is er gelukkig weer een straaltje licht aan de horizon te bekennen. Het kerkbezoek neemt weer toe en alle zo normaal lijkende zaken binnen onze parochiegemeenschap komen weer op gang. Als penningmeester van onze parochie ben ik hier heel blij mee, vooral omdat onze wekelijkse inkomsten dan ook weer op het normale niveau komen.

In onze vorige uitgave van ons blad “Overweg” spoorde ik u nog aan om een deel van uw vakantiegeld te doneren aan onze kerk, dit mede omdat we door de corona veel minder op vakantie kunnen.

Inmiddels is de boekhouding van onze parochie bijgewerkt t/m 31 juli. Wat betreft de actie kerkbalans kan ik u informeren dat van de 736 aangeschreven parochianen t/m 31 juli 605

personen hebben gereageerd en een totaalbedrag van € 65.784,12 betaald hebben dan wel toegezegd. Dit betekent dat we van 131 aangeschreven parochianen nog geen bijdrage hebben ontvangen en dus de door mij begrootte opbrengst voor 2021 nog niet is gerealiseerd. Ook de collecte opbrengsten zijn lager door de corona pandemie.

Ik wil u dus aansporen om nog even aan onze parochiegemeenschap te denken en vooral uw bijdrage aan de actie kerkbalans alsnog over te maken als u dit nog niet heeft gedaan. Ook andere bijdragen en giften zijn natuurlijk van harte welkom. Dank voor uw aandacht en eventuele bijdragen. De bankrekeningnummers e.d. vindt u ook in deze Overweg op de bekende plek.

*Gerard Veldt*



De Raad van Kerken Castricum is dankbaar in september voorzichtig te kunnen starten met enkele activiteiten. U begrijpt dat te allen tijde rekening wordt gehouden met geldende voorschriften om coronabesmettingen te voorkomen.

Het **Taizé-avondgebed** wordt wekelijks gehouden en kan hopelijk weer beginnen op **maandagavond in september van 19.00 tot 19.45 uur in de Dorpskerk**. De liturgie is altijd hetzelfde opgebouwd. Er is een Psalmlezing en een Bijbellesing. Jong en oud, iedereen is welkom.

**De cursus Poëzie en Geloof onder leiding van Neerlandica Hanneke Klinkert op elke 2de donderdag van de maand begint weer op donderdagmorgen 9 september.**

Het komende seizoen zullen we nagelaten gedichten lezen van de joodse dichteres Hanny Michaëlis, waarbij de Tweede Wereldoorlog een rol van betekenis speelt en werk van Hester Knibbe die in haar gedichten aangrijpende ervaringen uit haar persoonlijke leven verwerkte.

Van 9.30-10.30 uur en van 11.00-12.00 uur in De Schakel, Kerkpad 1, Castricum. Bijdrage: € 20 (inclusief koffie/thee + reader)

Deze cursus werkt voorlopig met 2 groepen. Opgave verplicht.

WAT DOE JIJ IN VREDESNAAM?



**Vredesavond 19 september 2021 is er om 10 uur in de Dorpskerk een oecumenische viering in de Vredesweek met als vraagstelling: Wat doe jij in Vredesnaam? En als thema inclusief samenleven**

**Op Vredesavond is er ook in de Dorpskerk om 19.30 uur een theatermonoloog Kees van der Zwaard, over Bonhoeffer: Wie ben ik?**

Dietrich Bonhoeffer gaf op 9 april 1945 zijn leven voor de vrede, 39 jaar oud. In antwoord op de vraag ‘Wie ben ik?’ vocht hij tegen zichzelf, met God, voor vrijheid, in de gevangenis met de dood voor ogen, om overgave, om liefde. In brieven en gedichten deed hij daarvan verslag. In de theatervoorstelling ‘Bonhoeffer



Wie ben ik?’ volgt Kees van der Zwaard hem op zijn zoektocht. Tastend vanuit het besef dat elk mens zijn of haar eigen antwoord heeft op die vraag ‘wie ben ik?’. Hij speelt samen met violiste Roosmarijn Tuenter. Zij zal een tegenstem componeren en improviseren. En zij zal als Maria von Wedemeyer, de geliefde van Bonhoeffer, onbereikbaar nabij zijn. Bijdrage: € 5,-

**Mediteren is vanaf september weer maandelijks in de Dorpskerk.** Bert Appers zal leiding hieraan geven. Eerste bijeenkomsten: vrijdagmiddag 24 september en 22 oktober 2021 Inloop 15.00 uur; Meditatie 15.30-16.30 uur

**Op Israëlzondag 3 oktober is om 12.00 uur in de Dorpskerk de opening van een expositie met Quilts van de Joodse kunstenaar Marlene Sanders rond het thema Simchat Tora (= Vreugde der Wet) met muziek van trio Di Gojim.**

**U opent Uw hand** (Psalm 145: 16) Bijdrage: € 5 (inclusief Joods hapje en drankje na afloop)



**Sacred Dance is vanaf september elke 2e maandagavond van de maand weer in de Schakel.** De leiding is in handen van **Corine Zwaan**.

Muziek en beweging geven je de kans om lichaam en geest te ontspannen, om vreugde, concentratie, stilte en verbondenheid met elkaar te ervaren. Ervaring is niet nodig. Eerste avond: 13 september 2021 van 20.00-22.00 uur, de bijdrage is € 10,- per avond

Voor alle activiteiten is opgave noodzakelijk via ons nieuwe e-mail adres: info@rvkcastricum.nl

*Hanneke Klinkert  
Voorzitter RvK Castricum*

VRIJWILLIGERS GEZOCHT

Binnen onze parochie wordt er enorm hard gewerkt. Veel vrijwilligers zetten zich in en houden op deze manier de kerk in stand. Nu zijn er natuurlijk nooit genoeg vrijwilligers dus als u zich geroepen voelt om ons hierbij te ondersteunen met bijvoorbeeld collecteren, Schoon Schip, Diaconie e.d. dan kunt u zich aanmelden bij het secretariaat, tel. 0251-652479

## MIJN MONUMENT IS JOUW MONUMENT MONUMENTENDAG 2021



Ons Monument! (foto aangeleverd door Megamerel.nl)

Op zaterdag 11 september en zondag 12 september zet Parochie De Goede Herder Castricum de deuren van de Pancratiuskerk weer wagenwijd open. Tussen 12.00 uur en 16.00 uur bent u van harte welkom om het monumentale pand te bezichtigen.!

Tevens bestaat de mogelijkheid om te genieten van de prachtige klanken van het monumentale David Orgel. Het orgel is in 1953 gebouwd door firma Adema's kerkorgelbouw voor de Parochiekerk Fellenoord in Eindhoven. Sinds 1972 staat het orgel echter in de St. Pancratiuskerk in Castricum. Op de website van de parochie vindt u uitgebreide informatie over dit prachtige kerkorgel.

Op beide dagen zal om 14.00 uur organist Dirk van Egmond het orgel bespelen, om 14.45 uur Wendy Leonards, met zang van Annie van Assendelft en Ria Peters en om 15.30 uur zal Joost Doodeman de prachtige klanken van het orgel ten gehore brengen, met begeleiding van trompettist Ton Heus. Alle organisten spelen ca. 25 minuten.

## DIACONIE IN DE ZOMERTIJD



De zomertijd, ofwel de vakantietijd, is voor iedereen tijd om wat afstand te nemen van de dagelijkse besomeringen en wat rust in te lassen. De leden van de werkgroep Diaconie hebben dit weliswaar ook gedaan, maar zijn op de achtergrond toch ook wel verder gegaan met het in kaart brengen en uitwerken van mogelijkheden. Dat gaat wat moeizamer omdat overleg niet echt mogelijk is vanwege de vakanties van velen.

We gaan activiteiten pas echt in gang zetten als deze goed voorbereid en uitgewerkt zijn.

Een van de activiteiten die uitgewerkt is, heeft te maken met de gedachteniskruisjes van overleden medeparochianen. Deze kruisjes blijven een jaar achter in de kerk hangen en gaan daarna terug naar de familie. Tot voor kort konden de kruisjes na een jaar opgehaald worden bij het secretariaat, maar wij hebben gemeend om de gedachteniskruisjes af te gaan geven als er nog een partner is. Er zal op voorhand een afspraak worden gemaakt, zodat men zich niet overvallen voelt. Wellicht is dit ook een moment om samen even terug te kijken op het jaar dat voorbij is, zonder het samenzijn met de partner.

Een inmiddels vast onderdeel van Diaconie is de inzameling voor de Voedselbank. Voorheen vond deze plaats in het eerste weekend van de maand achter in de kerk. In de coronaperiode moest dit helaas vervallen, omdat de kerk gesloten was. De werkgroep Diaconie heeft dit opgepakt en breder getrokken.

Nu wordt maandelijks op de vrijdagochtend voorafgaand aan het eerste weekend van die maand voedsel ingezameld voor de ingang van de Pancratiuskerk. Ook niet-kerkgangers kunnen hier hun bijdrage kwijt en de inzameling mag een succes worden genoemd. Een reminder met datum verschijnt steeds in de Castricummer en het Nieuwsblad voor Castricum.

Gelukkig kunnen we ook melden dat het veel beter gaat met diaken Marcel de Haas. Hij was onlangs samen met zijn gezin in de zaterdagavondviering en hij vertelde dat het weliswaar beter met hem gaat, maar dat hij nog wel een hele weg te gaan heeft. De corona heeft hem flink te pakken gehad en het herstel gaat heel langzaam, maar wel vooruit. De bezoeken van hem aan parochianen kunnen dus nog niet worden hervat.

## ETHIOPISCHE MAALTIJD

Vanaf maart vorig jaar hebben we door de coronapandemie geen activiteiten kunnen organiseren. We hopen hiermee in het najaar weer te kunnen beginnen.

Graag nodigen we u uit voor een Ethiopische maaltijd op vrijdag 15 oktober of zaterdag 16 oktober. Entree vanaf 18.00 uur in het parochiecentrum.

Kosten voor de maaltijd zijn € 25,-. Opgave via [info@castricumvoor.ethiopia.nl](mailto:info@castricumvoor.ethiopia.nl) of telefonisch bij Lia Hoogeland 0251 - 656100. Natuurlijk houden we ons bij deze

activiteit aan alle dan geldende coronamaatregelen. We gaan ervan uit dat de anderhalve meter afstand dan zeker nog zal gelden. Dat betekent dat we minder mensen kunnen ontvangen. Daarom de tweede zitting op zaterdag. De prijs is hoger dan u gewend bent. We vragen hiervoor uw begrip, omdat we zo lang geen inkomsten uit activiteiten hebben gehad.

Tevens wordt er iedere avond een schilderij geveild.



De MOV-groep

## EINDE OUD PAPIER ACTIE

Vanaf 29 juli staan er geen bakken voor oud papier meer op het parochiekerkhof bij de Sint Pancratiuskerk.

Hier zijn twee belangrijke redenen voor. In het afgelopen jaar heeft de inzameling wel heel veel oud papier, maar nauwelijks geld opgebracht. Dit komt door een nieuwe regeling bij de gemeente. Ondanks de sterke stijging van de prijzen voor het oud papier, wordt dit in het nieuwe jaar niet of nauwelijks beter.

Hoewel het aantal bakken al meerdere keren verhoogd is, zijn de bakken telkens overvol. Het ergste is dat mensen afval - vaak niet eens papier

- naast de bakken zetten. Het wordt hierdoor compleet een vuilnisbelt. Zoiets past nergens, maar zeker niet op een kerkhof.

De actie heeft een aantal jaren een heel mooi bedrag opgebracht voor onze projecten. Hartelijk dank aan alle goedwillende mensen die in de afgelopen jaren hun papier wel op een nette manier hebben ingeleverd en zo onze projecten hebben gesteund.

En aan degenen die hiervoor hard en zoals u uit het bovenstaande begrijpt niet altijd makkelijk gewerkt hebben.

De MOV-groep

## STARTZONDAG, VOORSTELLEN EERSTE COMMUNICANTEN

Dit jaar mogen we zeven eerste communicanten in onze parochie verwelkomen. Zij zijn druk bezig met de voorbereidingen op de grote dag waarop zij hun eerste communie mogen ontvangen. Dit zal zijn op zondag 31 oktober. Nadere mededelingen hierover zullen nog in de Overweg worden gedaan.



# EERSTE COMMUNIE



Op 5 september, Startzondag, zullen de kinderen zich in de viering aan de medeparochianen voorstellen. Deze viering begint om 10.00 uur. Wij hopen dat veel mensen aanwezig zullen zijn om hen te verwelkomen.

## MONUMENTENDAG 2021

De koorkap, koor-mantel of vespermantel (in het Latijn pluviale, cappa of mantum) is een tot aan de voeten hangend, wijd liturgisch gewaad dat gedragen wordt door geestelijken.

De koorkap heeft een koorkapsluiting of agraaf, variërend

van eenvoudige haak tot rijk gedecoreerd edelsmeedwerk, en op de rug een uitgesneden kaproen (in Nederland: schild).

Dit gewaad wordt door priesters, diakens en subdiakens van de Rooms-Katholieke Kerk en de Anglicaanse Kerk gedragen bij bepaalde plech-



tigheden zoals de getijden, het Asperges me, tijdens het lof en bij sacramentsprocessies, maar niet tijdens de eucharistieviering.

In de lutherse kerken van Scandinavië wordt de koorkap ook nog steeds gedragen, zelfs door de voorganger tijdens de eucharistieviering/avondmaal. De koorkap heeft min of meer de vorm van een halve cirkel.

Tijdens de monumentendagen zullen bijzondere kappen die horen bij onze parochie worden tentoongesteld. Ook zult u tijdens deze dagen oude bijbels kunnen bekijken.

## ROOSTER LITURGISCHE VIERINGEN AANMELDEN NIET NODIG

Zaterdag 28 augustus 19.00 uur	Pastor Anton Overmars Voorzang: Leden Koor Cantare
Zondag 29 augustus 09.15 uur	Pastoor Kaleab Voorzang: Annie Assendelft en Ria Peters
Zaterdag 4 september 19.00 uur	Pastor Anton Overmars Koor Jubilate
Zondag 5 september 10.00 uur	Mgr. Hendriks, Pastoor Kaleab Gemengd Koor
<b>STARTZONDAG</b>	
Zaterdag 11 september 19.00 uur	Father Mathew Annie Assendelft en Ria Peters
Zondag 12 september 09.15 uur	Vicararis Gerard Bruggink Heren Koor
Zaterdag 18 september 19.00 uur	Father Mathew Inzinggroep
Zondag 19 september 09.15 uur	Pastoor Kaleab Gemengd Koor
Zaterdag 25 september 19.00 uur	Pastoor Kaleab Koor Jubilate
Zondag 26 september 09.15 uur	Pastor Anton Overmars Koor Cantare
Zaterdag 2 oktober 19.00 uur	Pastoor Kaleab en Diaken Jaider Annie Assendelft en Ria Peters
Zondag 3 oktober 09.15 uur	Pastoor Kaleab Gemengd Koor
Zaterdag 9 oktober 19.00 uur	Pastoor Kaleab Koor Jubilate
Zondag 10 oktober 09.15 uur	Pastor van der Linden en Diaken Jaider Heren Koor
Zaterdag 16 oktober 19.00 uur	Pastor Anton Overmars Inzinggroep
Zondag 17 oktober 09.15 uur	Pastoor Kaleab Gemengd Koor
Zaterdag 23 oktober 19.00 uur	Father Mathew Koor Cantare
Zondag 24 oktober 09.15 uur	Vicararis Gerard Bruggink Koor Jubilate
Zaterdag 30 oktober 19.00 uur	Pastor Anton Overmars Annie Assendelft en Ria Peters
Zondag 31 oktober 09.15 uur	Father Mathew Annie Assendelft en Ria Peters
11.00 uur	Pastoor Kaleab
<b>1e Communieviering</b>	
	De Sterretjes o.l.v. Chesron Ledes



## DOPELINGEN

Welkom aan de nieuwe parochiaan  
Sybe Bouwman.  
Hij is op 25 juli 2021 gedoopt.

*Welkom in ons midden*

## OVERLEDENEN

**Wij hebben afscheid moeten nemen  
van de volgende parochianen:**

- 5 juni Ans Kool-Stegers (88)  
Helmkade 40, Castricum
- 16 juni Tiny Kraakman-Groot (87)  
Griegstraat 8, Castricum
- 12 juli Jacobus Martens (89)  
Weegbree 39, Castricum
- 15 juli Niek Kraakman (88)  
Griegstraat 8, Castricum
- 21 juli Henk Nuijens (82)  
Bijlacker 2, Castricum



**Dat zij mogen  
rusten in vrede**

**Een enkel woord, een klein  
gebaar, houd je op de been  
je voelt je een moment  
niet meer zo alleen**

## COLLECTEN

22/23 mei	€ 941,-
29/30 mei	€ 352,-
5/6 juni	€ 414,-
13/14 juni	€ 296,-
20/21 juni	€ 341,-
26/27 juni	€ 395,-
3/4 juli	€ 379,-
10/11 juli	€ 425,-
17/18 juli	€ 302,-
25/26 juli	€ 396,-
1/2 aug	€ 359,-

### PAROCHIEBESTUUR HEEMSKERK, CASTRICUM, UITGEEST

Pastoor Kaleab Masresha Shiferaw  
Bert Jan Rozestraten, gedelegeerd  
voorzitter, Heemskerk  
Wim van der Meer, secretaris, Castricum  
Wilma Groot, lid, Uitgeest  
Wim Brugman, lid, Uitgeest  
Rita Duffrenne, lid, Heemskerk  
Wendy van der Meer, lid, Castricum

Secretariaat:  
Dorpsstraat 113, 1901 EK Castricum  
E-mail: info@regioheemskerk.nl

### LOCATIETEAM CASTRICUM R.K. PAROCHIE DE GOEDE HERDER

Pastoor Kaleab Masresha Shiferaw,  
voorzitter  
Wim van der Meer, gedelegeerd  
voorzitter-secretaris  
Wendy van der Meer, lid  
Wim Brakenhoff, lid  
Marja van den Brink, lid  
Yvonne Brakenhoff, lid  
Mariëtte Mantel, lid  
Gerard Veldt, penningmeester

## PAROCHIE-INFO

### PASTOOR

Pastoor K. (Kaleab) Masresha Shiferaw  
Dorpsstraat 131, 1901 EK Castricum.  
Tel. 06-18831825,  
email: kaleab02@yahoo.com  
Diaken Marcel de Haas 06-13747848  
Pastor Anton Overmars 06-28963045  
Vicararis Gerard Bruggink

### PAROCHIESECRETARIAAT

Dorpsstraat 113, 1901 EK Castricum  
tel. 652479  
E-mail: pancratius@  
degoedeherdercastricum.nl  
Dinsdagmorgen van 09.30-11.30 uur en  
vrijdagmorgen van 9.30-12.00 uur.

Ons websiteadres is  
[www.degoedeherdercastricum.nl](http://www.degoedeherdercastricum.nl)

Voor allerlei praktische zaken zoals, dopen,  
misintenties, huwelijksvieringen, overlij-  
den, Eerste Communie; en uw gegevens  
als u hier komt wonen of vertrekt.

### DIENSTEN IN HET WEEKEND EN DOOR DE WEEK

St. Pancratiuskerk, Dorpsstraat 113  
zaterdagavond om 19.00 uur  
zondagmorgen om 9.15 uur  
dinsdag- en donderdagmorgen  
om 09.00 uur

Elke vrijdag is de kerk open van 09.00  
- 12.00 uur. De eerste vrijdag van de  
maand is er een viering ter ere van het  
Heilig Hart om 09.00 uur. Zie voor meer  
informatie over weekendvieringen en  
feestdagen het weekendrooster.

Voor uw kerkbalans-/parochiebijdragen:  
ING-bank NL18INGB0000206597 of  
RABO-bank NL85RABO0311902316  
t.n.v. R.-K. Parochie De Goede Herder  
Castricum

Voor uw bijdragen schoolproject Kaleab  
RABO-bank NL97RABO0311902294 of  
ING-bank NL12INGB0002210240  
t.n.v. R.-K. Parochie De Goede Herder

## COLOFON

### REDACTIE

Marja van den Brink, tel. 656 860  
José Marsé, tel. 650 655

### DRUKWERK

VHP Drukkers Heemskerk,  
tel. 0251 240189

### VERSPREIDING IN BAKKUM

Anneke Bijman, tel. 657807

### VERSPREIDING IN CASTRICUM

Sjaak Tiebie  
tel 830 475, mobiel 06 26 725 440

De Overweg in 2021 zal verschijnen  
op 28 oktober en 16 december.

### INLEVEREN KOPIJ

Wij vragen u uw kopij in te leveren  
vóór 12 oktober 2021.

Het liefst per e-mail:  
overweg@degoedeherdercastricum.nl  
of jose.marse@ziggo.nl  
U kunt uw kopij ook inleveren bij het  
parochiesecretariaat, Dorpsstraat 113  
of Eerste Groenelaan 4

De redactie behoudt zich overigens het  
recht voor zelfstandig wijzigingen aan  
te brengen in de aangeleverde kopij.

ZIE OOK ONZE WEBSITE:  
[WWW.DEGOEDEHERDERCASTRICUM.NL](http://WWW.DEGOEDEHERDERCASTRICUM.NL)

## OECUMENISCHE VROUWENGESPREKSGROEP

We hopen  
in septem-  
ber weer  
te kunnen



starten. Het afgelopen jaar zijn we  
bijna niet bij elkaar gekomen vanwe-  
ge de coronamaatregelen.  
Iedere 2e donderdagmiddag van de  
maand komen enkele vrouwen, ka-  
tholiek én protestant, bij elkaar om  
te spreken over een gespreksonder-  
werp. Samen worden die onderwer-  
pen uitgezocht. Dat kan over van al-  
les gaan waar op dat moment de  
aandacht naar uitgaat. Meningingen en  
ervaringen worden uitgewisseld, zo-  
dat we van elkaar leren.  
De thee/koffie staat klaar om 13:45  
uur in De Schakel, zodat we om  
14:00 uur kunnen beginnen. We gaan

door tot 16:00 uur. De Schakel ligt in  
het steegje tussen de Dorpskerk en  
De Kern in.

Onderwerpen, altijd onder voorbe-  
houd. Er kunnen wijzigingen plaats-  
vinden.

- 9 sept. Wat ons deze zomer  
heeft beziggehouden
- 14 okt. Gastspreekster vertelt ons  
over Granny's to Granny's
- 11 nov. Dovencultuur en doventaal

Misschien is het wat voor u?  
U bent van harte welkom om een  
keer te komen kijken!

Inlichtingen:  
Annalize Karsten, tel. 654 494 en  
Mariet Feijen-Schrickx, tel. 655 697