



## IN DIT NUMMER

- Oproep vanuit de technische commissie
- Oproep Actie Kerkbalans
- Uitvoering The Passion in de Pancratiuskerk

## INSTALLATIE PASTOOR RUBEN M. TORRES

Met het afleggen van de ambtseed op het Evangelieboek en de bevestiging door de bisschop van Haarlem-Amsterdam is pastoor Ruben Torres op zondag 23 januari officieel zijn pastorale taak begonnen in de samenwerkende parochies van 'De Heilige Familie' in IJmond-Noord.

Dit gebeurde tijdens een feestelijke eucharistieviering op de Zondag van



het Woord van God, waarbij - vanwege de coronamaatregelen - slechts vijftig genodigden bij aanwezig mochten zijn.

De eucharistieviering is in zijn geheel terug te zien via deze link:

<https://www.arsacal.nl/?p=contentitem&id=2815&t=Nieuwe+pastoor+voor+samenwerkingsverband+H+Familie+geiumninstalleerd>

Met de aanstelling van de nieuwe pastoor bestaat het pastorale team van 'De Heilige Familie' (de parochies van Beverwijk, Castricum/Bakkum, Heemskerk, Uitgeest, Velsen-Noord en Wijk aan Zee) uit vier priesters en twee diakens. Daarnaast zijn er nog enkele priesters van buiten de regio die zo nodig assistentie verlenen.

## VANUIT HET LOCATIETEAM

### 2022 EEN NIEUW JAAR, EEN NIEUW BEGIN?

Op het moment van schrijven is niet het bericht van de Nederlandse bisschoppen binnengekomen dat ook in de RK kerken de coronamaatregelen deels zullen worden ingetrokken. Dat is natuurlijk heel goed nieuws, alhoewel er nog steeds beperkende maatregelen van kracht zullen blijven.

We hebben opnieuw en tegen de verwachting in een sobere kerstperiode doorgemaakt, waarin er letterlijk niet veel samen te vieren was, zowel thuis als in de kerk. Hopelijk hoeven we niet opnieuw over een paar weken terug vanwege te hoog oplopende aantallen besmettingen en dat we als geloofsgemeenschap de veerkracht kunnen opbrengen om deze nieuwe kansen op te pakken, elkaar weer meer te ontmoeten en onze "normale" leefritmes weer op te pakken.

Ook in de vrijwilligersgroepen zien we de nodige dynamiek terugkomen. Op het secretariaat hebben we afscheid genomen van de dames Ien Schram-Brakenhoff en Patricia van Brederode-Gallagher. Beiden dames nemen na vele jaren trouwe dienst afscheid van hun secretariaatstaken. Patricia blijft in andere werkgroepen gelukkig nog wel actief. Vanaf deze plek wil ik mijn waardering en dank uitspreken voor al die jaren van loyale ondersteuning en we zijn blij dat we Albert Twisk hebben gevonden

om op drukke momenten in te springen op het secretariaat.

Ondanks de coronabeperkingen is ook het team dat zich bezig houdt met de jaarlijkse "Actie Kerkbalans" er weer in geslaagd om deze belangrijke activiteit in 2022 door te laten gaan. Meer over deze actie vindt u elders in deze "Overweg" van onze penningmeester.

Voor de technische commissie zijn we op dit moment op zoek naar uitbreiding. Wat precies nodig is vindt u in een oproep elders in deze uitgave.

Blij en dankbaar zijn we voor een mooie, maar helaas niet openbare, regionale viering op 23 januari jongstleden, waarin onze pastoor Ruben Torres officieel door Mgr. Hendriks is geïnstalleerd als pastoor van de regio. U kunt de viering meekijken via onderstaande link:

<https://www.youtube.com/watch?v=DNdIP-OH0Zo>

We gaan zo langzamerhand alweer op weg naar het begin van de vastentijd en stilletjes hoop ik dat we deze tijd en natuurlijk de goede week en de vieringen rond Pasen weer in groten getale en vooral met elkaar kunnen vieren en beleven.

Wim van der Meer (gedel. voorzitter)

## UIT HET BESTUUR



De eerste regiobestuursvergadering van het nieuwe jaar wordt op 6 januari geopend door Pastoor Ruben Torres. Hij gaat ons voor in gebed: "Heer geef ons de tijd, geef ons wijsheid en leid ons bij al onze werkzaamheden in onze parochies en regio!"

De officiële installatie van Pastoor Ruben Torres door onze bisschop, Mgr. Hendriks, heeft zondag 23 januari 2022 plaatsgevonden in de Mariakerk (Heemskerk). Pastoor Ruben heeft met zijn rechterhand op het Evangelieboek de ambtseed afgelegd en ontving tijdens de voorbeden een aantal symbolische tekenen die behoren bij het pastoraatsambt. Indrukwekkend was de homilie van de bisschop waarin mocht doorklinken: 'dat de nieuwe pastoor samen met zijn collega's kanalen mogen zijn waardoor het Woord van God het hart van veel mensen mag raken.' Mooi was de koorzang van een vijftal Castricumse cantores onder leiding van dirigent Joost Doodeman. De bisschoppelijke benoemingsbrief werd voorgelezen door Wilma Groot uit Uitgeest. Ondanks het feit dat de viering onder invloed van de coronabeperkingen besloten was, mocht in aanwezigheid van een aantal mensen van alle parochies het regionale karakter worden onderstreept. Ook vanuit de parochies Nieuw-Vennep en Buitenkaag, het voormalige werkgebied van Pastoor Ruben, was een delegatie aanwezig.

Inmiddels is Pastoor Ruben sinds zijn komst op 13 december 2021 al in een aantal vieringen voorgedaan. Hij heeft al met heel wat parochianen in onze regio kennis gemaakt. Kortgeleden heeft Pastoor Ruben ook gesproken met pastores Nico Smit en Ron Hopman, die al vele decennia hun

sporen in Beverwijk en Wijk aan Zee hebben getrokken.

### VERHUIZING PASTOR MATHEW

Pastor Mathew Njezhukum Kattil is op 22 december jl. verhuisd van Schalkwijk naar Velsen-Noord in een gerenoveerd appartement nabij ontmoetingsgebouw De Meerpaal en de kerk van St. Joseph. Wij wensen Pastor Mathew veel plezier en geluk toe in zijn nieuwe woning en zijn blij dat hij nu ook in onze regio woont!

### BEGROTING 2022 EN ACTIE KERKBALANS

Het locatieteam van Castricum heeft onlangs de begroting voor 2022 vastgesteld. Geen eenvoudige opgave, want we hebben nog steeds te maken met de gevolgen van de pandemie en laat daarvoor een jaarbegroting zich lastig opstellen. Penningmeester Gerard Veldt en zijn financiële secondant Cees van der Laan hebben met de nodige voorzichtigheid de begroting naar eer en geweten ingekleurd. Het zal een hele uitdaging zijn om baten en lasten in 2022 in evenwicht te krijgen.

### BIJeenkomst PENNINGMEESTERS 9 FEBR.

Woensdag 9 februari stond er een bijeenkomst van alle penningmeesters en financiële secondanten gepland. We hebben ons gebogen over de Rekening & Verantwoording 2021, mogelijke kostenbesparingen door gezamenlijke inkoop, het systeem van regionale centrale financiering van kosten van pastoraal personeel en de tarieven van begraaftplaatsen en overige kerkelijke diensten. Met zoveel financiële deskundigheid aan tafel mogen we als regio dankbaar zijn!

Bert Jan Rozestraten  
(gedelegeerd voorzitter)

Elke dag een stapje dichterbij het eind.  
Elke dag een beetje van je kracht verkleind.  
Elke dag wat zwaarder wat je torsen moet.  
Doch al gaande wetend: eens komt alles goed.

Neem ook een kijkje  
op de website van onze parochie:

[WWW.PAROCHIEDEGOEDEHERDERCASTRICUM.NL](http://WWW.PAROCHIEDEGOEDEHERDERCASTRICUM.NL)

Het is weer januari en als penningmeester mag ik u dan even toespreken ik het kader van de actie kerkbalans, die weer van start gaat onder het motto: **“Geef aan de kerk van de toekomst”**.

Onze kerk met bijgebouwen beschouwen we als het huis van Onze Lieve Heer, maar omdat het zo vertrouwd is beschouwen we het ook een beetje als ons huis. We voelen verantwoordelijkheid om dit huis in stand te houden.

Het afgelopen jaar werden we steeds via de media geïnformeerd dat de huizenprijzen explosief zijn gestegen. Voor velen van ons die al jaren lang een eigen huis bezitten een bericht waar je niet echt veel aan hebt. De afgelopen 40 jaar zijn de prijzen van de huizen 4 à 5 keer over de kop gegaan. Bij het horen van deze bedragen waan je je even rijk, maar al snel besef je dat het geld in stenen zit en niet op je bankrekening staat.

Datzelfde gevoel heb ik als penningmeester van deze kerk ook. De waarde van de kerk en bijgebouwen zijn enorm gestegen. Dat is misschien leuk maar daartegenover staat dat de vaste lasten ook navenant zijn gestegen. De waardevermindering zit in stenen maar de stijging van de kosten gaat rechtstreeks van onze bankrekening af. Dan heb ik als penningmeester op papier geen probleem maar in de praktijk wel want onze banktegoeden slinken. Vooral als je dan hoort dat vooral de energieprijzen enorm gaan stijgen. Dat is voor ons als grootverbruiker van vooral gas erg nadelig. Momenteel betalen we voor kerk en pastorie zo'n € 1.400 per maand, ja u leest het goed € 1.400 per maand, hierin is de prijsstijging nog niet eens meegenomen.

Als eigenaar van een administratiekantoor hoor ik mijn klanten altijd zeggen: “mijn kinderen en nabestaanden hebben door de waardeverminderingen van het onroerend goed mazel want zij gaan er vandoor met de centen als alles wordt verkocht”.

Voor onze kerk gaat deze vlieger voorlopig nog niet op. We willen ondanks het steeds maar slinkende aantal actieve parochianen het niet

hebben over sluiting en verkoop. Toch wordt er door het bisdom op langere termijn in het beleid hierover gefilosofeerd en nagedacht.

Als wij als locatie hieraan denken, gaan de rillingen over onze rug. Onze kerk is van oudsher financieel gezond en financieel onafhankelijk. Al jaar en dag dragen wij zelfs via het solidariteitsfonds bij om andere parochies die in financieel zwaar weer zitten uit de wind te houden. Onze grootste zorg is echter het steeds meer afnemend aantal parochianen en kerkbezoekers.

Onze pastores en wij als locatieteam moeten proberen onze kerk zo levendig en vitaal mogelijk te houden. Het is aan u dit werk financieel te steunen en onze kerk een warm hart toe te dragen en dit natuurlijk niet alleen in geld.

Ik wil bij alle parochianen en iedereen die de kerkbalansbrieven ontvangt de actie van harte aanbevelen. Ik wil u vragen om bij het overmaken van uw bijdrage rekening te houden met de stijgende kosten en te overwegen om uw bijdrage iets te verhogen. Als financieel onafhankelijke kerk worden we namelijk niet zo snel met sluiting bedreigt.

Ik wil alle vrijwilligers die de meer dan 700 brieven hebben bezorgd binnen onze parochie bedanken voor hun inzet in het bijzonder de werkgroep kerkbalans, bestaande uit Greet Borst, Jan Schram, Lenny Meijer en Cees van der Laan. Ik wil afsluiten met het gezegde: “als de boer niet klaagt en de pastoor niet vraagt dan gebeurt er niets”.

Ik ben een boerenzoon maar klagen zit niet in mijn aard, ik ben geen pastoor maar dit soort vragen durf ik wel te stellen. Bedankt voor uw aandacht.

Gerard Veldt



De tijd gaat hard en de eerste maand van het nieuwe jaar zit er alweer op. We mogen terugkijken op de recente kerstactie, waarbij de oudere parochianen zijn verblijd met een mooie kerstster en bijpassend gedicht. Een activiteit die zeer gewaardeerd werd, getuige de vele lieve en dankbare reacties die wij mochten ontvangen. Een stimulans voor de werkgroep Diaconie om deze in de toekomst voort te zetten.

Het verbaast ons eerlijk gezegd wel een beetje dat we op deze kerstacties zoveel reacties mogen ontvangen, maar dat er op andere activiteiten zo goed als geen respons komt. Wij zijn er echter van overtuigd dat er onder u personen zijn die bijvoorbeeld graag in contact zouden willen komen met iemand uit de parochie voor een gesprek, of de communie thuis zouden willen ontvangen, nu kerkbezoek wat moeilijker is. Helaas worden dergelijke verzoeken niet gedaan, althans komen niet bij ons terecht maar worden wel onder elkaar besproken. Ook kunnen wij ons niet voorstellen dat er niemand is die in zijn omgeving wel iemand kent die

een steuntje in de rug kan gebruiken. Of omdat die persoon eenzaam is of financieel eventueel wat problemen heeft. Schroom toch niet en laat het ons weten. Achterin de kerk liggen formulieren met envelop om dit (anoniem) kenbaar te maken, maar u kunt ook voortaan per email naar ons reageren: [diaconiedegoedeherder@gmail.com](mailto:diaconiedegoedeherder@gmail.com).

De Diaconie is er niet alleen om u een leuke kerst- of paasattentie te bezorgen, maar wil juist het hele jaar door iets voor de parochianen doen. We weten niet of u veel goede vooremens heeft gemaakt voor dit jaar, maar wellicht kunt u zich dan in ieder geval (nog) één ding voornemen en dat is dat u over uw schroom heenstapt en ons attendeert op iemand die wellicht hulp kan gebruiken. Wij kunnen dan bezien op welke wijze wij kunnen helpen. Daar is Diaconie voor bestemd: er zijn voor anderen.

Ook als u andere ideeën heeft die de werkgroep Diaconie zou kunnen oppakken, laat het ons weten. Als respons steeds uitblijft, moeten wij ons als werkgroep de vraag gaan stellen of wij wel bestaansrecht hebben. Dat is iets wat we ons op dit moment nog niet echt kunnen voorstellen.

Wij rekenen op u, dus laat ons (en indirect uw medemens) s.v.p. niet in de steek.

### JPC



Namens JPC 15+ wensen wij de parochianen een gezegend en liefdevol 2022 toe.

Wij hopen dat u een fijne kerst heeft gehad en 2021 fijn heeft kunnen afsluiten. Ondanks dat we dit hebben ervaren in kleinere kring.

In 2021 hebben wij met elkaar elke twee weken afgesproken via Skype. De eerste bijeenkomst in 2022 was op 8 januari. Met JPC hebben wij online gekookt en geproost op het nieuwe jaar. Het gerecht bestond uit een pompoensoep, gegrilde courgette met ravioli en een chocoladedesert toe. Het was een erg geslaagde en lekkere avond.

Op 22 januari was er weer een thema-avond, de droomavond. Wederom spraken wij elkaar via Skype. Wellicht in een latere editie van Overweg een kort verslag.

Namens JPC15+  
Tom Hoogenbosch.

### Als

*Als het avond wordt  
vertrouw dan op de nieuwe  
morgen.  
Als je boos bent  
deel met iemand je zorgen.  
Als je blij bent  
verbreid overal je vreugde.  
Als je alleen bent  
zoek kracht in jezelf.  
Als je leiding geeft  
doe het dan met liefde.  
Als je ongelukkig bent,  
zoek dan licht  
in de ogen van een ander.  
Als je zo je weg gaat,  
dan ga je  
dan gaan wij  
met God...*

**Goede mensen  
zijn als kaarsen:**

**Ze branden  
om anderen  
licht te geven!**



## THE PASSION IN DE PANCRATIUSKERK

Op zondag 10 april zal een projectkoor onder de bezielende leiding van Marieke Zondervan een eigentijdse uitvoering van The Passion ten gehore brengen in onze Pancratiuskerk. Het verhaal wordt verteld door Maarten Mantel.



De kerk is open om 15.00 uur en de uitvoering begint om 15.30 uur. U bent allen van harte uitgenodigd te komen luisteren. De toegang is gratis en na afloop zal een deurcollecte worden gehouden.





Het Cultureel Café kan helaas in februari nog steeds niet van start gaan.

**Sacred Dance is elke 2e maandagavond van de maand in de Schakel.** De leiding is in handen van Corine Zwaan. Muziek en beweging geven je de kans om lichaam en geest te ontspannen, om vreugde, concentratie, stilte en verbondenheid met elkaar te ervaren. Ervaring is niet nodig. Datum: 14 februari en 14 maart 2022 van 20.00-22.00 uur  
Bijdrage: € 10 per avond

**De MeditatieKring is maandelijks in de Dorpskerk o.l.v. ds. Bert Appers**  
Bijeenkomst: vrijdagmiddag 18 februari en 18 maart 2022  
Inloop 15.00 uur;  
meditatie 15.30-16.30 uur

**De oecumenische vesper op zondag 27 februari 2022** om 19.00 uur gewijd aan Dietrich Bonhoeffer met na afloop een film over zijn leven, moet helaas weer uitgesteld worden.

**BRAAMBOSLEZING 2022**  
**Een veranderend Godsbeeld over Koplands aardse mystiek door Prof. Dr. Martien Brinkman** (1950, emeritus hoogleraar oecumenische/interculturele theologie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam)

Zijn lezing gaat over zijn nieuwe boek *Met of zonder?* (2021) waarin hij uitgebreid ingaat op het godsbeeld van de dichter Rutger Kopland. Zijn 'aardse mystiek' plaatst hij tegen de achtergrond van een veranderend godsbeeld in kerk en theologie.

Declamatie: Hanneke Klinkert, meditatief pianospel: Jelle Jan Klinkert



Datum: zondag 20 maart 2022  
Tijd: 16.00 uur  
Plaats: Dorpskerk  
Bijdrage: € 5 (inclusief koffie/thee)

**Kijk op onze website voor nieuwe berichten: [www.rvkcastricum.nl](http://www.rvkcastricum.nl)**  
Het volledige programma vindt u in ons programmaboekje dat in alle kerken ligt.  
Voor alle activiteiten is opgave noodzakelijk via ons nieuwe e-mail adres: [info@rvkcastricum.nl](mailto:info@rvkcastricum.nl)

Hanneke Klinkert,  
voorzitter RvK Casticum

## AANMELDING VOOR DE DOOP

Ouders die hun kind willen laten dopen, kunnen contact opnemen met pastoor Ruben Torres, tel. 06-4608 2758 of email: [pastoortorres@gmail.com](mailto:pastoortorres@gmail.com)

## STILLE ONGANG 2022

Zaterdag 19 maart wordt de Stille Omgang gehouden in Amsterdam.

Een wandeling naar de Kalverstraat volgens een oude legende. Volgens deze legende braakte een stervende man in de Kalverstraat de hostie (voor katholieken het lichaam van Christus) uit, nadat hem het Heilig Sacrament der stervenden was gegeven. Het braaksel werd in het haardvuur gegooid, maar de volgende ochtend bleek dat de hostie ongeschonden uit het vuur tevoorschijn kwam. Een werkvrouw bracht de hostie naar de pastoor, maar de volgende dag was de hostie weer terug in de Kalverstraat. Dit herhaalde zich twee keer. Het wonder werd officieel erkend door de Paus.

De tocht wordt "Stille Omgang" genoemd omdat men geen enkel woord spreekt vanwege het tot voor enige jaren geldende processieverbod in Amsterdam.

Via de website [www.stille-omgang.nl](http://www.stille-omgang.nl) kunt u zich hiervoor opgeven.



G.C.M. Bos - Gooijer  
- Gre -

Op 11 januari 2022 is op 84-jarige leeftijd overleden mevrouw Gre Bos.

Gre is meer dan 30 jaar actief geweest bij Bakkums Contact waarvan lange tijd samen met haar man Gert. Ook na het overlijden van Gert bleef zij zich inzetten voor de 14-daagse klaverjasmiddagen in de Parochiezaal van de St. Pancratius. Gre was op en top vrijwilliger om waar nodig haar steentje bij te dragen. Een kleine greep:

- samen met Gert ging ze met een bloemetje langs bij trouwe kaarters die ziek waren
- ze hielp ook altijd op de zieken-dag van de parochie
- in de Boogaert lang geholpen bij de bingo, het koffie schenken etc.

Daarnaast was Gre blij met en genoot ze van haar kinderen en kleinkinderen en zal door allen gemist worden.  
Bedankt voor alles en rust in vrede.

Vrijwilligers Bakkums Contact



## OECUMENISCHE VROUWENGESPREKSGROEP



10 februari: Ieder vertelt haar familiehaal over de oorlog. Dit was eigenlijk i.v.m. 75 jaar bevrijding, maar door corona is er niets van gekomen.

Misschien is het wat voor u? U kunt altijd een keer komen kijken. U bent van harte welkom!

Na de middag over Granny's to Granny's hebben we besloten om als groep mee te doen aan het project d.m.v. een geldelijke bijdrage. Iedere bijeenkomst kunnen we wat in de 'pot' doen. Ook de diaconie van de pkc zal een flink bedrag schenken.

### Inlichtingen:

Annalize Karsten, tel. 06-576 72 164 en Mariet Feijen-Schrickx, tel. 655 697

Iedere 2e donderdagmiddag van de maand komen enkele vrouwen, katholiek én protestant, bij elkaar om te praten over een gespreksonderwerp. Samen worden die onderwerpen uitgezocht en dat kan over van alles gaan waar op dat moment de aandacht naar uitgaat. Mening en ervaringen worden uitgewisseld, zodat we van elkaar leren.

De thee/koffie staat klaar om 13:45 uur in De Schakel, zodat we om 14:00 uur kunnen beginnen. We gaan door tot 16:00 uur.

De Schakel ligt in het steegje tussen de Dorpskerk en De Kern in.

Onderwerpen, altijd onder voorbehoud. Er kunnen wijzigingen plaatsvinden.

## WIJZIGINGEN

Adreswijziging of Overweg niet meer ontvangen of kerkbalans: [pancratius@degoedeherdercastricum.nl](mailto:pancratius@degoedeherdercastricum.nl)

## OPROEP VANUIT DE TECHNISCHE COMMISSIE

Ons monumentale kerkgebouw en de bijgebouwen zijn mede door de inzet van onze technische commissie in een uitstekende bouwkundige staat. Deze vrijwilligersgroep zorgt al vele jaren voor het professioneel aanbesteden van het nodige onderhoud en begeleidt en assisteert bij de uitvoering van lopend klein onderhoud.



Voor deze commissie zijn we dringend op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Bij voorkeur zoeken we mensen met kennis van en affiniteit met bouwkundige zaken. Ook als u bereid bent incidenteel bij voorkomende klussen te assisteren bent u van harte uitgenodigd.

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot dhr. Wim Brakenhoff (voorzitter van de commissie 06 29206465), dhr. Frank Bruggeling (lid technische commissie 0622298258) of via het emailadres van het secretariaat van onze parochie, [pancratius@degoedeherdercastricum.nl](mailto:pancratius@degoedeherdercastricum.nl).

## ROOSTER LITURGISCHE VIERINGEN

Zaterdag 29 januari 10.00 uur	Pastoor Ruben Torres Koor: Jubilate
Zondag 30 januari 09.15 uur	Vicariss Gerard Bruggink Zang: Annie Assendelft en Ria Peters
Zaterdag 5 februari 19.00 uur	Pastoor Ruben Torres Koor: Jubilate
Zondag 6 februari 09.15 uur	Woord- en Communiedienst Diaken Marcel de Haas Koor: Gemengd Koor
Zaterdag 12 februari 19.00 uur	Father Mathew Koor: Inzinggroep
Zondag 13 februari 09.15 uur	Pastoor Ruben Torres Koor: Heren Koor
Zaterdag 19 februari 19.00 uur	Pastor Anton Overmars Koor: Jubilate
Zondag 20 februari 09.15 uur	Vicariss Gerard Bruggink Koor: Gemengd Koor
Zaterdag 26 februari 19.00 uur	Pastoor Ruben Torres en Diaken Marcel de Haas Koor: Cantare
Zondag 27 februari 09.15 uur	Pastor Anton Overmars Zang: Annie Assendelft en Ria Peters
Woensdag 2 maart 19.00 uur <b>Aswoensdag</b>	Vicariss Gerard Bruggink Koor: Jubilate
Zaterdag 5 maart 19.00 uur	Pastor Anton Overmars Zang: Annie Assendelft en Ria Peters
Zondag 6 maart 09.15 uur	Father Mathew Koor: Gemengd Koor
Zaterdag 12 maart 19.00 uur	Pastor Anton Overmars Zang: Annie Assendelft en Ria Peters
Zondag 13 maart 09.15 uur	Pastoor Ruben Torres en Diaken Marcel de Haas Koor: Heren Koor
Zaterdag 19 maart 19.00 uur	Father Mathew Koor: Inzinggroep
Zondag 20 maart 09.15 uur	Vicariss Gerard Bruggink Koor: Gemengd Koor
Zaterdag 26 maart 19.00 uur	Pastoor Ruben Torres Koor: Jubilate
Zondag 27 maart 09.15 uur	Pastor Anton Overmars Koor: Cantare
Zaterdag 2 april 19.00 uur	Voorganger nog niet bekend Zang: Annie Assendelft en Ria Peters
Zondag 3 april 09.15 uur	Voorganger nog niet bekend Koor: Gemengd Koor

## WERELDGEBEDSDAG 2022 OP VRIJDAG 4 MAART MET ALS THEMA: 'GODS BELOFTE'



Ieder jaar gaat op de eerste vrijdag in maart het gebed opnieuw de wereld rond.

Honderdduizenden mensen voelen zich, in de 173 landen die meedoen aan de viering van Wereldgebedsdag, door gebed verenigd en bemoedigd. Op deze bijzondere dag is de hele christelijke wereld solidair en maakt de viering van de orde van dienst heel duidelijk dat gebed en actie on-

afscheidelijk zouden moeten zijn. En krijgt het christelijk geloof een internationale, oecumenische dimensie.

Wereldgebedsdag wil iedereen inspireren om gaven en talenten in dienst van elkaar en de samenleving te stellen en kan door gebed en actie invloed hebben op mensen en hun omgeving. En geeft gelegenheid over 'eigen grenzen' heen te zien en zowel maatschappelijk als spiritueel, solidair te zijn met vrouwen over de hele wereld.

## OVERLEDENEN

**Wij hebben afscheid moeten nemen van de volgende parochiaan:**

11 jan. Mevr. Gre Bos-Gooijer (94)  
Ruitersweg 23A,  
Castricum

**Dat zij moge rusten in vrede**



## BEDANKT!

Hierbij willen wij Mevr Spoor-Engels hartelijk danken voor het bezorgen van het parochieblad.

Wij wensen u het allerbeste toe.

*Namens de werkgroep  
verspreiding De Overweg,  
Sjaak Tiebie*

## COLLECTEN

4/5 dec.	€ 215
11/12 dec.	€ 210
18/19 dec.	€ 284
24/25 dec.	€ 444
1/2 jan.	€ 378
8/9 jan.	€ 268
15/16 jan.	€ 284

## THUISCOMMUNIE

Voor mensen die niet naar de kerk kunnen, omwille van ziekte of lichamelijke zwakte, is het mogelijk de heilige communie thuis te krijgen. De communie geeft kracht aan onze ziel om ons leven te leiden naar Gods bedoelingen en bij moeilijke momenten van ons bestaan. Het is een troost en kracht die alleen God kan bieden. Bel voor een afspraak Pastoor Ruben Torres, tel. 06-4608 2758 of mail [pastoortorres@gmail.com](mailto:pastoortorres@gmail.com).

**PAROCHIEBESTUUR  
SAMENWERKINGSVERBAND  
DE HEILIGE FAMILIE, IJMOND NOORD**  
Ruben Torres, voorzitter  
Bert Jan Rozestraten, gedelegeerd voorzitter, Heemskerk  
Wim van der Meer, secretaris, Castricum  
Wilma Groot, lid, Uitgeest  
Wim Brugman, lid, Uitgeest  
Rita Dufrenne, lid, Heemskerk  
Wendy van der Meer, lid, Castricum  
Cor Hienkes en Saskia Bos, lid (Beverwijk, Eloy),  
Lenny Dekker, lid (Velsen Noord)  
Martin van Kleef, lid (Beverwijk, twaalf Apostelen)

Secretariaat:  
Dorpsstraat 113, 1901 EK Castricum  
E-mail: [info@regioheemskerk.nl](mailto:info@regioheemskerk.nl)

**LOCATIETEAM CASTRICUM  
R.K. PAROCHIE DE GOEDE HERDER**  
Wim van der Meer, gedelegeerd voorzitter-secretaris  
Wendy van der Meer, lid  
Wim Brakenhoff, lid  
Marja van den Brink, lid  
Yvonne Brakenhoff, lid  
Mariëtte Mantel, lid  
Gerard Veldt, penningmeester



## PAROCHIE-INFO

### PASTOOR

Pastoor Ruben M. Torres 06-4608 2758  
email: [pastoortorres@gmail.com](mailto:pastoortorres@gmail.com)  
Diaken Jaider Chantré Sanchez

06-8292 7482  
Diaken Marcel de Haas 06-1374 7848  
Pastor Anton Overmars 06-2896 3045  
Vicariss Bruggink

### PAROCHIESECRETARIAAT

Dorpsstraat 113, 1901 EK Castricum  
tel. 652479

E-mail: [pancratius@degoedeherdercastricum.nl](mailto:pancratius@degoedeherdercastricum.nl)  
dinsdagmorgen van 09.30-11.30 uur en  
vrijdagmorgen van 9.30-12.00 uur.

Ons websiteadres is  
[www.degoedeherdercastricum.nl](http://www.degoedeherdercastricum.nl)

Voor allerlei praktische zaken zoals, dopen, misintenties, huwelijksvieringen, overlijden, Eerste Communie; en uw gegevens als u hier komt wonen of vertrekt.

### DIENSTEN IN HET WEEKEND EN DOOR DE WEEK

St. Pancratiuskerk, Dorpsstraat 113  
zaterdagavond om 19.00 uur  
zondagmorgen om 9.15 uur  
dinsdag- en donderdagmorgen  
om 09.00 uur

Elke vrijdag is de kerk open van 09.00 - 12.00 uur. De eerste vrijdag van de maand is er een viering ter ere van het Heilig Hart om 09.00 uur. Zie voor meer informatie over weekendvieringen en feestdagen het weekendrooster.

Voor uw kerkbalans-/parochiebijdragen:  
RABO-bank NL85RABO0311902316  
t.n.v. R.-K. Parochie De Goede Herder  
Castricum

Voor uw bijdragen schoolproject Kaleab  
RABO-bank NL97RABO0311902294 of  
ING-bank NL12INGB0002210240  
t.n.v. R.-K. Parochie De Goede Herder

## COLOFON

### REDACTIE

Marja van den Brink, tel. 656 860  
José Marsé, tel. 650 655

### DRUKWERK

VHP Drukkers Heemskerk,  
tel. 0251 240189

### VERSPREIDING IN BAKKUM

Anneke Bijman, tel. 657807

### VERSPREIDING IN CASTRICUM

Sjaak Tiebie  
tel 830 475, mobiel 06 26 725 440

De Overweg in 2022 zal verschijnen op 7 april, 2 juni, 1 september, 10 november en 22 december (o.v.b.).

### INLEVEREN KOPIJ

Wij vragen u uw kopij in te leveren vóór 22 maart 2022.

Het liefst per e-mail:  
[overweg@degoedeherdercastricum.nl](mailto:overweg@degoedeherdercastricum.nl)  
of [jose.marse@ziggo.nl](mailto:jose.marse@ziggo.nl)  
U kunt uw kopij ook inleveren bij het parochiesecretariaat, Dorpsstraat 113 of Eerste Groenelaan 4

De redactie behoudt zich overigens het recht voor zelfstandig wijzigingen aan te brengen in de aangeleverde kopij.

ZIE OOK ONZE WEBSITE:  
[WWW.DEGOEDEHERDERCASTRICUM.NL](http://WWW.DEGOEDEHERDERCASTRICUM.NL)