



IN DIT NUMMER

- **Marcel de Haas 12 ½ jaar Diaken, viering op 26 mei**
- **Eerste Heilige Communie op 16 juni**
- **Orgelconcerten in de Pancratiuskerk op 30 juni en 13 oktober**
- **De Katholieke Jongeredag 2024 op 2 november**

HERINNERING

Zondag 26 mei bent u van harte uitgenodigd in de Onze Lieve Vrouwe Geboortekerk in Uitgeest, Langebuurt 37 om 14.00 uur om het jubileum van Diaken Marcel de Haas te vieren.

Er is een plechtige Eucharistieviering en na de viering is er een gezellig samenzijn.

WORDT WAKKER!

Dit is het thema in het pastoraal woord voor onze regiobladen in juni, juli en augustus. Het thema heeft mij in de afgelopen maanden erg bezig gehouden, allereerst omdat ik fysiek vijf keer onderuit ging en wakker werd na een hartstilstand. Dat gaat gepaard met de nodige lichamelijke ongemakken die door het verplegend personeel van het ziekenhuis zo goed mogelijk werden verholpen.

Daarnaast is er ook een mentale geestelijke factor die je in de vele stille tijd bezig houdt om te begrijpen waarom dit gebeurt en hoe je daar mee om moet gaan. Wakker worden houdt dan niet alleen in dat je lichamenlijk weer bij de les bent voor zover dat mogelijk is, maar ook geestelijk alert blijft op je levenssituatie en op de bedoeling van je leven. Het zicht daarop mag weer helderder worden wat betreft het besef waarvoor je eigenlijk leeft.

Als je dat mensen van mijn generatie zou vragen dan komt dat overeen met de eerste vraag uit de catechismus, waartoe zijn wij op aarde. Het antwoord rolt er bij velen nog zo uit: "Om God te dienen en daardoor hier en hiernaams gelukkig te zijn". Een vroegere versie was: "Om God te dienen en daardoor in de hemel te komen".

Na het herstel was er wat mij betreft

weer volop zin en motivatie om hiervan in het pastoraat werk te maken, maar van lieverlee moest ik constateren dat mijn lichaam er anders over dacht. Het ging niet meer zoals ik zou wensen en zo kom ik uit in een fase van mijn leven waarin het doel op korte termijn verwezenlijkt mag worden.

Dat is ook een moment om terug te kijken op je leven en je zegeningen te tellen en die zijn, ondanks een zwakke fysieke conditie, talrijk geworden. In dankbaarheid herinner ik me hoe je levenslessen kreeg in het gezin waarin je werd opgevoed. Veelal stilzwijgend ontwikkelde zich een besef van onderscheid van goed en kwaad. Dat gebeurde binnen het gezin, in de school en met de kerk. Deze driepoot is ernstig verzwakt met daarbij het besef waar het nou eigenlijk om gaat in het leven.

Het gezin, 28 jaar onderwijs en 26 jaar pastoraat hebben mij veel geleerd over de waarde van het leven met dat Godsbesef in de Naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Heel veel dank aan allen die ik op deze weg mocht ontmoeten. Adieu.

Weest nuchter, wordt wakker!
(1 Petrus 5, 8)

Pastoor Henk Jozef Niesten

EERSTE COMMUNIEVIERING

Op 16 juni doen zes communicantjes uit onze parochie hun eerste communie. Deze feestelijke viering begint om 11.00 uur. Die dag is er geen andere viering in onze kerk.

U wordt van harte uitgenodigd om deze viering bij te wonen en de kinderen in onze parochie te verwelkomen.



UIT HET BESTUUR



De dagen van de Goede Week en het Paasfeest zijn het waard om gevierd te worden. Samen met onze mede-gelovigen in de kerk en natuurlijk ook thuis met uiteenlopende Paastradities. Met veel dank mogen we als regio terugblikken op een mooie en drukbezochte periode. Dank aan alle vrijwilligers die zich voor en achter de schermen hebben ingezet om de vele vieringen in deze dagen in goede banen te leiden. Dat geldt zeker ook voor de begeleiding van basisscholen, die onze kerken hebben bezocht. Hulde aan kapelaan Jaider en het team van vrijwilligers die al die leerlingen gastvrij hebben ontvangen en begeleid. We verheugen ons nu op de lente die aanbreekt en gaan samen op weg naar het volgende hoogfeest: Pinksteren, het feest van de uitstorting van de Heilige Geest over de apostelen. Van de Heilige Geest kunnen we altijd meer ontvangen, of misschien beter gezegd: we kunnen altijd meer openstaan om door Hem geleid te worden!

REKENING & VERANTWOORDING 2023

Rond deze tijd van het jaar zijn alle locatiëpenningmeesters en financiële secondanten druk met het opstellen van de jaarlijkse Rekening & Verantwoording. Toch elk jaar weer een aanzienlijke klus om de balans en exploitatierekening van de zes samenwerkende parochies op te stellen. Deze jaarstukken worden zowel door de locatiëteams als het regiobestuur beoordeeld en geaccordeerd. Dan is er ook nog voor elke parochie een kascommissie, die op basis van specifieke instructies de Rekening & Verantwoording op bepaalde posten controleert. En tenslotte worden de jaarstukken toegestuurd aan het bisdom Haarlem-Amsterdam die het bestuur van de parochie inzake het beheer en de rekenplicht toetst. Wij zijn al onze rekenmeesters bijzonder dankbaar voor hun inzet en financiële deskundigheid, chapeau!

UITBREIDING SAMENWERKING PCI'S

In navolging van de parochies hebben nu ook de PCI's van de parochies St. Jozef, HH Twaalf

Apostelen en St. Eloy aansluiting gezocht bij het reeds bestaande samenwerkingsverband van de PCI's in Castricum, Heemskerk en Uitgeest. De letters PCI staan voor Parochiële Caritas Instelling. Caritas (ofwel naastenliefde) is onderdeel van het katholieke geloof, waarbij concrete hulp wordt geboden bij noden en behoeften. Het overkoepelende PCI-bestuur wordt uitgebreid tot vijf leden waarvan onlangs door pastoor Ruben Torres en secretaris Wim van der Meer de aanvraagformulieren voor een bisschoppelijke benoeming zijn aangeleverd. Het uitgebreide PCI-bestuur bestaat uit: Kees van Montfort (voorzitter), Hans Doortmont (secretaris), Bas Admiraal (penningmeester) en Cees Backer (bestuurslid). Wij wensen het nieuwe bestuur veel succes en inspiratie toe bij de uitvoering van haar diaconale taak. God houdt van alle mensen. Wanneer je de ander helpt, wordt je daar zelf ook gelukkig van. Door anderen te helpen, help je dus ook jezelf. Wat hebben wij toch een prachtig geloof!

IN GESPREK MET HET BISDOM

Op 7 mei hebben secretaris Wim van der Meer en ondergetekende een vervolgesprek met de algemeen econoom van het bisdom, Thom van der Steen. We spreken twee keer per jaar fysiek met hem af en praten hem bij over de ontwikkelingen in onze regio: onderhoudsplannen, herbesteding van kerkgebouwen, personele zaken, etc. Zodoende houden we elkaar goed op de hoogte van diverse ontwikkelingen en kan tijdig worden bijgestuurd als meningen of standpunten divergeren. Met dank aan het bisdom ontvingen we onlangs machtigingen voor de realisatie van een nieuwe toiletvoorziening en pantry in de Agathakerk, het restaureren van de tuinmuur rondom de Agathakerk, schilderwerk voor het parochiehuis van de Pancratiuskerk en de aanschaffing van een nieuwe geluidsinstallatie voor de Laurentiuskerk. De oude installatie gaat naar de vorige parochie van pastoor Ruben in Nieuw-Vennep en Buitenkaag. Ze zijn daar heel blij mee!

Bert Jan Rozestraten

UIT HET LOCATIE TEAM

Overpeinzingen in aanloop naar het zomerreces

Deze uitgave van de Overweg ontvangt u kort na de viering van het hoogfeest van Pinksteren. Alhoewel we mogen terugkijken op mooie en goed bezochte vieringen zet de trend van teruglopend kerkbezoek zich helaas wel door. We staan daarin niet alleen en veel bestuurlijke activiteiten in de regio hebben te maken met herbestemming van kerkgebouwen die niet meer voor de eredienst nodig zullen zijn. Binnen het regiobestuur hebben we tijdens een recente workshop geprobeerd een beeld te krijgen van de stappen die ons de komende jaren te wachten staan. Een moeilijke, maar belangrijke discussie waarin we niet alleen moeten nadenken over vitaliteitscriteria, maar ook over het beeld van "de kerk van de toekomst". Er zijn nog vele vragen niet beantwoord en de discussie zal na de zomer worden hervat. Ook op lokaal niveau zijn we bezig een antwoord te vinden op deze vragen.

Tegelijkertijd moeten we koesteren wat we nog wel als geloofsgemeenschap samen kunnen doen om de kerk in ons dorp vorm te geven en de vieringen door te laten gaan. Denk aan alle vrijwilligers die de eredienst ondersteunen (koster, collectanten, bloemengroep, koffiegroep, lectoren, koren, begeleiding vormsel en 1e communie etc.). Er zijn daarnaast grote groepen vrijwilligers die betrokken zijn bij onderhoud en beheer van de kerk, het orgel, de bijgebouwen en het kerkhof. Daarnaast hebben we nog de financiële administratie, kerkbalans, ledenadministratie, het secretariaat, de uitvaartgroep en ook niet onbelangrijk: de Overweg wordt ook door een groep trouwe vrijwilligers rondgebracht. En niet te vergeten de mensen die betrokken zijn bij activiteiten voor diaconie, ouderen en MOV. Alles bij elkaar gebeurt er nog veel voor en achter de schermen. We zien we veel gedrevenheid en enthousiasme dat veel respect en dankbaarheid verdient. Vrijwel alle groepen kunnen versterking gebruiken, dus als u tijd en zin hebt, laat het ons vooral weten.

We wensen iedereen een mooie vakantie tijd en hopen dat u zich van harte uitgenodigd voelt om zowel bij de reguliere vieringen als bij de genoemde activiteiten aan te sluiten.

Wim van der Meer (gedelegeerd voorzitter)

VASTENMAALTIJD

Op 8 en 9 maart organiseerde de MOV de jaarlijkse vastenmaaltijd. In totaal hadden zich 52 parochianen en belangstellenden voor de maaltijd opgegeven. Op vrijdagavond schoof Kaleab ook aan. Het was voor hem een warm weerzien met iedereen.

Wij serveerden hutspot, boerenkoolstamppot en hete bliksem. Het dessert bestond uit verschillende puddingen. Wij kunnen terugkijken op

twee mooie avonden met een geweldige opbrengst. De opbrengst was € 905,-. Ook de breiclub voor Kaleab uit Beverwijk was aanwezig en zij heeft voor ruim € 100,- verkocht. Dit bedrag is ook bestemd voor ons project in Addis Abeba.

Wij waren ook dit jaar weer blij met de hulp van JPC. Samen met hen konden wij voor een geslaagde vastenmaaltijd zorgen.



VOORUITKIJKEN NAAR 2024 ÉN 2025

Heilig Jaar begint met 'Jaar van gebed'

Volgens een traditie die teruggaat tot de middeleeuwen wordt in de katholieke kerk elke 25 jaar een Heilig Jaar gehouden. Het is een jaar om extra aandacht aan je geloof besteden, om te pelgrimeren en om een nieuwe start te maken. Paus Franciscus heeft al aangekondigd dat er in 2025 weer een Heilig Jaar wordt gehouden.

Als voorbereiding op het Heilig Jaar wordt 2024 een jaar van gebed. Het is goed om ons al biddend voor te bereiden op dat bijzondere moment waarop de paus in Rome de heilige deuren weer zal openen en ons uitnodigt om als 'Pelgrims van de hoop' op bedevaart te gaan. In de loop van 2024 zal op diverse manieren aandacht voor het gebed worden gevraagd.

WAT IS DAT, BIDDEN?

2024 is een 'jaar van gebed'. Als voorbereiding op het Heilig Jaar 2025 heeft paus Franciscus gevraagd om ons dit jaar te concentreren op het gebed. Maar wat is bidden eigenlijk?

Wat is dat, bidden? Als we het de communicanten moeten uitleggen, dan zeggen we: 'Bidden, dat is praten met God, zoals je met je ouders of je vrienden praat. Wat doe je dan? Je vertelt wat er allemaal gebeurd is, wat je bezighoudt, waar je mee bezig bent, waar je blij van wordt, waar je dankbaar voor bent en wat je moeilijk vindt.' Vertel het maar! Vertellen, bedanken en vragen. Maar vergeet ook niet te luisteren, want God wil jou ook wel iets vertellen. Hij wil bij jou zijn en met jou meegaan. Dus maak het maar eens stil, laat alles eens even los en luister dan maar eens goed of je God hoort. Niet met je oren, maar met je hart. Je hart heeft ook oren, hemelse oren. Soms voel je dat God heel dichtbij is. Soms ook niet. Maar dan zul je toch later wel een keer merken dat Hij jou wel degelijk gehoord heeft en met jou bezig is.

Bidden. We hoeven het niet uit te vinden, we mogen meedoen. Met Jezus, van wie voortdurend in het evangelie staat dat Hij zich terugtrok in de stilte en in eenzaamheid om gewoon dicht bij zijn Vader te zijn. Behalve in de Hof van Olijven staat nergens wat Jezus allemaal gezegd en gevraagd heeft, maar alleen dat Hij graag bad en God vond in de stilte van het gebed.

Uiteindelijk wordt het leven zelf een biddend bestaan. Hoe meer je groeit in geloof, hoe meer je bidt. Hoe meer

je bidt, hoe meer je groeit in geloof. Alles in het bestaan komt in het licht te staan van Gods aanwezigheid en zijn bezig zijn met ons. En dus is alles gebed. Christelijk gebed beperkt zich niet tot de muren van de kerk of een uur in de week, zelfs niet tot de vastomlijnde gebedsmomenten op een dag, maar alles wordt hoe langer hoe meer doordeesemd van de Geest van de Heer. Werken in de tuin, maar ook de afwas en zelfs de vervelendste vergadering kan zodoende gebed worden. Probeer het maar eens. Immers, de Geest van de Heer omvat het al.

Het is goed het gebed te oefenen. Je bestaande gebeden eigen te maken. Dat is als een antislipcursus: je oefent bij goed weer rustig op je gemak, om die vaardigheden mee te nemen voor als het glad wordt. Valpreventie: geen absolute garantie, maar wel zo handig. Velen vinden een vast plekje in huis om te bidden. Of ergens in een kapel of kerk. Of op het werk. Kloosters en bezinningshuizen verwelkomen je graag voor een hele dag van stilte en gebed. In het kader van het jaar van het gebed betonen ze ons eens te meer gastvrijheid.

Bidden. Stilte. Spontaan. Getijdengebed. Rozenkrans. Aanbidding, zomaar neerzitten aan de voeten van de Heer, om samen te zijn, luisterend naar zijn hart, zoals Johannes dat mocht bij het Laatste Avondmaal. Een pelgrimstocht, te voet of ver weg. In de ruimte van je dag toch de tijd vinden voor serieuze bezinning. Bidden op je adem. Je de woorden van Jezus te binnen brengen.

KERKHOF MEDEDELINGEN

Over enige tijd zal van de volgende graven de stenen en de grafbedekking worden verwijderd:

Vak 8 nummer 18, Vak 11 nummer 4, Vak 12 nummer 2, Vak 13 nummer 4, Vak 13 nummer 8, Vak 14 nummer 3, Vak 16 nummer 18, Vak 17 nummer 3, Vak 18 nummer 9, Vak 18 nummer 10, Vak 20 nummer 4, Vak 20 nummer 7, Vak 21 nummer 3, Vak 25 nummer 3, Vak 27 nummer 7, Vak 27 nummer 9, Vak 28 nummer 3, Vak 28 nummer 5, Vak 29 nummer 2, Vak 29 nummer 3, Vak 29 nummer 9, Vak 31 nummer 13, Vak 33 nummer 4, Vak 33 nummer 9, Vak 33 nummer 10, Vak 35 nummer 5, Vak 41 nummer 2, Vak C nummer 16.

De rechten van deze graven zijn gedeeltelijk in de loop van 2022, 2023 en 2024 verlopen en de rechthebbenden hebben aangegeven geen verlenging van deze rechten te willen. Let wel: De graven worden nog niet geruimd, alleen de steen en de verdere bedekking worden verwijderd en de plaats geëgaliseerd. Ruiming van deze graven zal in de toekomst pas geschieden op het moment dat het graf opnieuw wordt uitgegeven. Mocht u, als rechthebbende, andere voorwerpen van het graf willen behouden, dan raden we u aan deze voor 1 juni 2024 te verwijderen.

Tevens willen wij u er op attent maken dat, het onderhoud van de graven door de rechthebbenden of fa-

milie verzorgd dient te worden. Het onderhoud van de paden en de ruimte rond de graven wordt in opdracht van het bestuur uitgevoerd door de fa. Vreeker uit Hem.

Tenslotte verzoeken wij u met klem om in geval van verhuizing of adreswijziging van de rechthebbende, dit zo spoedig mogelijk door te geven aan de administratie, te bereiken onder telefoonnummer 0251-654064 of met een briefje naar de pastorie. Voor verdere inlichtingen kunt u contact opnemen met één van de beheerders:

Marcel de Geest, tel: 06 - 22484980
Jan en Greet Borst tel: 0251- 654064 of 06 -12481164



Taizé-avondgebed

Het Taizé-avondgebed wordt iedere week gehouden op maandagavond van 19.00 tot 19.45 uur in de Dorpskerk.

We komen in stilte binnen en zitten bij de brandende Paaskaars. Er zijn mensen die wekelijks komen, mensen die op voor hen speciale momenten komen, maar ook gewoon nieuwsgierigen. Jong en oud, iedereen is welkom.

Oecumenische vrouwenzorggroep

Wie de oecumene een warm hart

toedraagt, is van harte welkom in onze oecumenische vrouwenzorggroep. Wij komen iedere 2e donderdagmiddag in de Schakel bij elkaar. De thee/koffie staat klaar om 13.45 uur zodat we om 14.00 uur kunnen beginnen. We gaan door tot 16.00 uur.

De laatste bijeenkomst van dit seizoen is op 13 juni. Na de vakantie starten we weer op 12 september.

Hanneke Klinkert, voorzitter RvK Castricum

Opgave via: www.rvkcastricum.nl

Het spreekwoord zegt zoals het klokje thuis tikt, tikt het nergens. Voor het klokje van ons grote huis (onze kerk) gaat dit spreekwoord zeker op. Figuurlijk gesproken want letterlijk blijkt de laatste tijd dat het uurwerk niet synchroon met de klok loopt. Het aantal slagen van de klok is niet gelijk met het aantal aangegeven uren. Door de invoering van de zomertijd, een grote stroomstoring en ander technisch malheur is de klok van slag. Veel mensen kijken naar boven als zij de klok horen slaan en omdat het niet klopt raken zij ook een beetje van slag. Daarom is na overleg besloten om het slagwerk maar even uit te zetten, er wordt aan gewerkt maar zo eenvoudig gaat het niet. De technici zijn op zoek naar oplossingen.

Gelukkig is onze kerk financieel niet van slag en gaat alles redelijk op de automatische piloot verder. Deze maand heeft mijn grote steun en toeverlaat Cees van der Laan de jaarrekening kunnen voorbereiden aan de hand van de door ons gevoerde administratie. Daarna hebben we hem samen doorgenomen en de punten op de i gezet. Inmiddels heeft de kascommissie haar goedkeuring uitgesproken en de jaarrekening is ingediend bij het Bisdom. We konden het jaar afsluiten met een negatief resultaat van circa € 25.000 terwijl we in de begroting waren uitgegaan van een negatief resultaat van € 133.000. Het viel dus allemaal erg mee. Door zuiniger om te gaan met energie, besparingen op de personele kosten vanuit het Bisdom, hogere ontvangsten uit kerkbijdragen, ontvangen rente en ontvangen huren en een paar eenmalige meevallers kon dit resultaat worden gerealiseerd. We hadden natuurlijk een erg pessimistische begroting ingediend.

Tevens moet worden vermeld dat in het negatieve resultaat circa € 100.000 is opgenomen als reserve groot onderhoud. Dit is een boeking in de kosten, echter dit geld is nog niet uitgegeven. Dit zorgt voor gelijkmatige verdeling van de jaarlijkse kosten en zorgt ervoor dat de grote onderhoudsklussen uit de pot betaald kunnen worden. Ik ben altijd zuinig opgevoed met het principe "het zit niet in het verdienen maar in het uitgeven". Ik ben geen krent of Scrooge maar een realist. Het werken aan de financiën van de kerk past redelijk goed bij mij. Ik heb immers mijn hele leven niet anders gedaan. Soms begint het kerkwerk op echt werken te lijken, ik zie dit als een soort kerkbezoek vandaar dat u mij niet iedere zondag in de kerk ziet.

Naast mijn werk voor de kerk zijn er vele anderen die hand en span diensten verrichten op velerlei gebied. Daar zijn we heel blij mee en ook trots op. Als ik al dat werk eens in ogenschouw neem en zie hoeveel vrijwilligers er de komende tijd gaan stoppen of moeten stoppen dan bekruip mij al enige tijd een bepaalde angst, gebaseerd op de gedachte en vraag hoe nu verder? Hierbij komt ook nog eens dat het aantal kerkbezoekers alleen maar afneemt. Binnen het locatieteam gaan we binnenkort onze langere termijn visie bespreken en vastleggen. Hier komen we zeker op terug. Ik wil iedereen bedanken die zijn of haar (financiële) bijdrage levert aan onze parochie en hoop dat we nog enkele jaren verder kunnen. Al wordt het in mijn ogen wel moeilijk.

Ik heb altijd geleerd dat je positief in het leven moet staan. Geniet ervan, blijf lachen en blijf vrolijk. Zo sta ik ook in het leven. De zon gaat schijnen en ik ga ervan genieten

Gerard Veldt, penningmeester

KERKHOF EN TUIN

Al zes keer hebben de vrijwilligers hard gewerkt op het kerkhof en in de tuin van onze kerk. Eindelijk hadden we vrijdag 26 april mooi weer. Het was droog en de zon scheen. Er kan weer om het lijkenhuisje heen gelopen worden en alle ronde borders in het grasveld zijn schoongemaakt. De verlichting is nagekeken en in alle lampjes zit nu ledverlichting.



en ingezaaid: 20% 1-jarige en 80% vaste planten. De 1-jarige zullen dit jaar al gaan bloeien.

Er wordt ook een insectenhotel door een parochiaan gemaakt. Het bijzondere hieraan is dat de houten vakjes gemaakt worden van resten van een kerkbank uit Bakkum. Dit hotel komt te staan in de hoek waar ook de bijenkasten staan en krijgt de naam "Bijenhof". Een vrijwilligster is een naambord aan het maken op een eiken boomschijf.

We zijn er van overtuigd dat ons kerkhof met tuin, naast het bieden van een troostrijke laatste rustplaats van onze dierbaren, een belangrijke bijdrage kan leveren aan biodiversiteitsherstel. Heeft u nog ideeën of suggesties?

Marcel de Geest
(de.geest@hccnet.nl - tel. 06 224849800)

We gaan door met ons vrijwilligerswerk, want alles schiet de komende maanden de grond uit. Op de vrijdagen 31 mei, 28 juni, 26 juli, 30 aug. en 27 sept. pakken we het tuingereedschap weer op en gaan verder met waar we zijn gebleven.

Heeft u ook zin in een paar uurtjes tuinieren? Kom gewoon eens kijken op een van deze vrijdagen, er is voor iedereen wel een tuinklusje. We beginnen om 9.00 uur en eindigen om 12.00 uur, om 10.30 uur drinken we koffie (het is echt inspirerend, gezellig en het geeft enorm veel voldoening).

Om zoveel mogelijk bijen en vlinders te lokken, is er een bloemenweide aangelegd. Leerlingen van scholengemeenschap Vonk hebben het gras verwijderd en de grond klaargemaakt

GEMENGD KOOR

Met Pinksteren hebben we gevierd dat de apostelen voor het eerst naar buiten gingen. Zij spraken in allerlei talen de mensen toe. Toen waren zij pas in staat om overtuigend en duidelijk te spreken van en over hun geloof. En met wat voor een overtuiging!

Eveneens vol overtuiging bracht het Gemengd Koor op Eerste Pinkster-

dag de Missa a Tre Voci van Michael Haydn, broer van Joseph, ten gehore. Voor het koor was het een nieuwe 3-stemmige mis en nog niet eerder gezongen tijdens een viering. Op het programma stond o.a. ook Veni Creator van Cesar Frank..

Verder zingt het koor dit seizoen nog op zondag 2 juni (Sacramentsdag) en op zondag 7 juli.

Zullen er in de toekomst meer driestemmige missen en liederen gezongen worden? Het aantal bassen en tenoren blijft dalen! Dat is heel jammer. Heren en dames zijn natuurlijk ook van harte welkom, kom gewoon eens op de donderdagavond mee zingen. Er wordt gerepeteerd in de parochiezaal naast de Pancratiuskerk vanaf 19.30 uur tot ongeveer 21.30 uur.



Het Vuur van de Geest

Het vuur van de Geest? Vuurpjes van kleine mensen, van gewone mensen, mensen aangestoken door wat schuilt achter het zichtbare.

Levenskracht, vuur in pijn of in hoop geboren, vuur dat zoekt om te leven en leven te geven. Vuur van jou en van mij, kleine vuurtjes, samen groot.

Moge Jezus' Geest kleine mensen aanzetten om samen te bouwen aan een betere wereld, met mensen die elkaar niet loslaten en in vrede en vreugde trachten samen te leven, mensen die samen een lichtend vuurtje zijn waar anderen zich aan kunnen optrekken.



WIJZIGINGEN

Adreswijziging of Overweg niet meer ontvangen of kerkbalans: pancratius@degoedeherdercastricum.nl

ROOSTER LITURGISCHE VIERINGEN

Zondag 26 mei 09.15 uur	Pastoor Ruben Torres Koor: Cantare
14.00 uur	Plechtige Eucharistieviering in de Onze Lieve Vrouwe Geboortekerk in Uitgeest, Langebuurt 37 n.a.v. 12 ½ jarig jubileum Marcel de Haas
Zondag 2 juni 09.15 uur	Diaken Marcel de Haas Koor: Gemengd Koor
Zondag 9 juni 09.15 uur	Rector Jeroen de Wit Koor: Heren Koor
Zondag 16 juni 11.00 uur 1ste Communieviering	Kapelaan Jaider Koor: De Sterretjes
Zondag 23 juni 09.15 uur	Kapelaan Jaider Zang: Annie en Ria
Zondag 30 juni 09.15 uur	Diaken Marcel de Haas Koor: Cantare
Zondag 7 juli 09.15 uur	Kapelaan Jaider en Diaken Marcel de Haas Koor: Gemengd Koor
Zondag 14 juli 09.15 uur	Pastoor Ruben Torres Koor: Heren Koor
Zondag 21 juli 09.15 uur	Diaken Marcel de Haas Zang: Annie en Ria
Zondag 28 juli 09.15 uur	Vicaris G. Bruggink Geen muzikale begeleiding
Zondag 4 augustus 09.15 uur	Pastoor Ruben Torres Zang: Annie en Ria
Zondag 11 augustus 09.15 uur	Pastoor Ruben Torres Geen muzikale begeleiding
Zondag 18 augustus 09.15 uur	Kapelaan Jaider Zang: Annie en Ria
Zondag 25 augustus 09.15 uur	Diaken Marcel de Haas Geen muzikale begeleiding
Zondag 1 september 09.15 uur	Pastoor Ruben Torres en Diaken Marcel de Haas Zang: Annie en Ria

ORGELCONCERTEN IN DE PANCRATIUSKERK

- Zondag 30 juni om 15.00 uur:
Leonard Seeleman
- Zondag 13 oktober om 15.00 uur:
Anja van der Ploeg

Op **zondag 30 juni** komt Leonard Seeleman spelen. Van 2017 tot 2019 was Leonard vaste begeleider van de cantorij in de Westerkerk te Amsterdam. Alhier was hij van 2017 tot 2020



ook vervangend organist. Op dit moment is Leonard organist en kerkmusicus van de Protestantse Gemeente te Oegstgeest. In die hoedanigheid is hij de vaste bespeler van het orgel in de Groene Kerk (een instrument dat nog pijpwerk van Sweelincks koororgel in de Amsterdamse Oude Kerk bevat) en het fraaie Pels-orgel in de Regenboogkerk. Verder is Leonard als organist en pianist verbonden aan een tweetal gemeenten en begeleider van diverse koren.

Het concert begint om 15.00 uur, de kerk is open om 14.30 uur. De toegang is gratis en na afloop wordt een deurcollecte gehouden. Na afloop van het concert is er ook de mogelijkheid om nog even na te praten onder het genot van een kopje koffie of thee en de organist te ontmoeten.

AANMELDING VOOR DE DOOP

Ouders die hun kind willen laten dopen, kunnen contact opnemen met pastoor Ruben Torres, tel. 06-4608 2758 of email: pastoortorres@gmail.com

OVERLEDENEN

Wij hebben afscheid moeten nemen van de volgende parochiaan:

- 30 mrt. mevr. Ada Meurs-Liefting (90)
Santmark app. 10
- 7 apr. mevr. Stuurup-van Vliet (92)
Santmark app. 312
- 15 apr. mevr. Oudhoff-Rijs (89)
De Boogaert 95
- 1 mei mevr. Leny van der Eng-
Brakenhoff (92)
De Boogaert 37
- 2 mei dhr. André Huijnen (81)
De Boogaert 73

Dat zij mogen rusten in vrede



COLLECTEN

10 mrt.	€ 388
17 mrt.	€ 305
24 mrt.	€ 359
31 mrt.	€ 1.513
7 apr.	€ 367
14 apr.	€ 290
21 apr.	€ 307
28 apr.	€ 331
5 mei	€ 351



PAROCHIEBESTUUR SAMENWERKINGSVERBAND DE HEILIGE FAMILIE, IJMOND NOORD

Ruben Torres, voorzitter
Bert Jan Rozestraten,
gedelegeerd voorzitter Heemskerk
Wim van der Meer, secretaris Castricum
Wim Brugman, lid Uitgeest
Rita Dufrenne, lid, Heemskerk
Mariëtte Mantel, lid, Castricum
Peter Tervoort, lid Beverwijk Eloy
Saskia Bos, lid Beverwijk, Eloy
Leny Dekker, lid Velsen Noord
Marja Al, lid Beverwijk Apostelkerk

Secretariaat:
Dorpsstraat 113, 1901 EK Castricum
E-mail:
pancratius@degoedeherdercastricum.nl

LOCATIETEAM CASTRICUM R.K. PAROCHIE DE GOEDE HERDER

Wim van der Meer,
gedelegeerd voorzitter-secretaris
Wendy van der Meer, lid
Marja van den Brink, lid
Yvonne Brakenhoff, lid
Mariëtte Mantel, lid
Gerard Veldt, penningmeester



PAROCHIE-INFO

SAMENSTELLING PASTORESTEAM

Pastoor Ruben M. Torres 06-4608 2758
email: deheiligefamilie@gmail.com
Kapelaan Jaider Chantré Sanchez
06-8292 7482
Diaken Marcel de Haas 06-1374 7848
Buitengewoon bedienaar
Jeroen Vergouw 06-4160 4926

PAROCHIESECRETARIAAT

Dorpsstraat 113, 1901 EK Castricum
tel. 652479
E-mail: pancratius@degoedeherdercastricum.nl
Dinsdagmorgen van 09.30-11.30 uur en
vrijdagmorgen van 9.30-11.30 uur.

Ons websiteadres is
www.degoedeherdercastricum.nl

Voor allerlei praktische zaken zoals, dopen, misintenties, huwelijksvieringen, overlijden, Eerste Communie en uw gegevens als u hier komt wonen of vertrekt.

DIENSTEN IN HET WEEKEND EN DOOR DE WEEK

St. Pancratiuskerk, Dorpsstraat 115
zondagmorgen om 9.15 uur
dinsdag- en donderdagmorgen
om 09.00 uur

Elke vrijdag is de kerk open van 09.00 - 12.00 uur. De eerste vrijdag van de maand is er een viering ter ere van het Heilig Hart om 09.00 uur. Zie voor meer informatie over weekendvieringen en feestdagen het weekendrooster.

Voor uw kerkbalans-/parochiebijdragen/misintenties: NL18INGB0000206597
t.n.v. R.-K. Parochie De Goede Herder Castricum

Voor uw bijdragen schoolproject Kaleab:
RABO-bank NL97RABO0311902294 of
ING-bank NL12INGB0002210240
t.n.v. R.-K. Parochie De Goede Herder

COLOFON

REDACTIE

Marja van den Brink, tel. 06-24478566
José Marsé, tel. 06-22036435

DRUKWERK

Van Rixel & Van Hoesel, Heemskerk,
tel. 0251 240189

VERSPREIDING IN BAKKUM

Anneke Bijman, tel. 657807

VERSPREIDING IN CASTRICUM

Sjaak Tiebie, tel 06 26 725 440

De Overweg in 2024 zal verschijnen op 29 augustus en 21 november (onder voorbehoud).

INLEVEREN KOPIJ

Wij vragen u uw kopij in te leveren vóór 6 augustus 2024.

Het liefst per e-mail:
overweg@degoedeherdercastricum.nl
of jose.marse@ziggo.nl

U kunt uw kopij ook inleveren bij het parochiesecretariaat, Dorpsstraat 113 of Eerste Groenelaan 4.

De redactie behoudt zich overigens het recht voor zelfstandig wijzigingen aan te brengen in de aangeleverde kopij.

ZIE OOK ONZE WEBSITE:
WWW.DEGOEDEHERDERCASTRICUM.NL