

Hallo



Waarschijnlijk ben je toen je klein was in de kerk gedoopt, daar kun je je vast niets meer van herinneren! Later heb je misschien ook je eerste Communie ontvangen. En nu in deze brief willen we je graag uitnodigen voor het Vormsel, ook als je de eerste Communie nog niet hebt ontvangen of niet bent gedoopt. Je bent nu op de leeftijd waarop je deze belangrijke stap kunt maken. Met deze laatste stap ontvang je de kracht van God: de Heilige Geest!

Toen je gedoopt bent of de eerste communie hebt ontvangen hebben jouw ouders waarschijnlijk die keuze gemaakt, maar deze brief is gericht speciaal aan jou. Zou je het leuk vinden om samen met jongens en meisjes van jouw leeftijd het katholieke geloof verder te ontdekken? Het is elk jaar weer een gezellige groep!



Als je je aanmeldt wordt je uitgenodigd om ongeveer één keer per maand in de avond samen te komen. Op deze bijeenkomsten kom je op een leuke manier meer te weten over God, de kerk en de bijbel. Rond Kerst en Pasen zijn er speciale bijeenkomsten en op het einde van het jaar gaan we een fietsspeurtocht doen voor een goed doel. Ook bezoeken we samen de Bavo-kathedraal in Haarlem.



Op het einde van het jaar in juni nodigen we de bisschop uit om voor te gaan in een hele feestelijke viering waarin jullie het Vormsel zullen ontvangen. Als je gevormd wordt, ontvang je de kracht van de Heilige Geest in je hart. En die Geest van God blijft de rest van je leven bij je en helpt je om blij en gelukkig te zijn. Het helpt je om als christen, van deze wereld een mooiere plaats te maken.

Op de achterkant van deze brief hebben we voor je ouders de belangrijke informatie op een rijtje gezet. Wil je meedoen? Schrijf je dan in en dan zien we elkaar binnenkort!

Groeten, namens iedereen van de vormsel-werkgroep,

Kapelaan Teun Warnaar

P.S. Wil je alvast wat meer te weten komen over het vormsel?
Zoek dan op Youtube naar: bewust katholiek vormsel



Praktische informatie voor vormelingen en hun ouders/ verzorgers

Regio

We werken met verschillende parochies in de regio samen bij de voorbereiding op het Vormsel: St. Eloy (Beverwijk, Wijk aan Zee), HH. Twaalf Apostelen (Beverwijk), Goede Herder (Bakkum, Castricum), HH. Laurentius en Maria (Heemskerk) en O.L.V. Geboorte (Uitgeest). De vormselviering waarvoor we de bisschop uitnodigen om voor te gaan, vindt afwisselend plaats in één van de kerken.

Catecheseavonden

We maken bij de voorbereiding gebruik van het project "In vuur en vlam". De meeste bijeenkomsten vinden plaats op woensdagavond van 19.00 tot 20.30 in het parochiecentrum van de Laurentiuskerk, A. Verherentstraat 2, Heemskerk. Enkele speciale bijeenkomsten vinden plaats in De Klop, Langebuurt 39, Uitgeest. Meestal is er één bijeenkomst per maand, soms twee. Vanaf eind september tot eind mei.

Aanmelding

Een kind kan worden aangemeld door zijn/ haar naam, geboortedatum, adres, telefoonnummer, e-mailadres en de kerk waar hij/ zij is gedoopt door te geven aan Joke Hoogeland jhland@ziggo.nl.

Kosten

We vragen van de ouders van de vormelingen een bijdrage van €25,- voor het hele jaar. We gebruiken dat bedrag voor de aanschaf van het werkboek en andere materialen, de dvd met foto's van de vormselviering, etc. Als de bijdrage een probleem vormt dan kunt u dat bij ons aangeven.

Informatieavond

Op 12 september is er een informatieavond voor de ouders/ verzorgers samen met hun kind. In de Esplanadezaal van de Mariakerk (Spoellaan 1, Heemskerk) om 19.30. Tijdens deze avond kan kennis worden gemaakt met de werkgroep en geven we verdere informatie over het project. Aanmelden voor deze avond kan bij Joke Hoogeland jhland@ziggo.nl.

Vragen?

Voor vragen kunt contact opnemen met Joke Hoogeland 0251-243970 of jhland@ziggo.nl.